

SINAÏEK

Tijdschrift van Heemkring "Den Dissel" Sinaai jaargang 16 nr. 4 - 2020



Sinaai - Zusters Reparatricen

 **Den Dissel**

Inhoud

| | |
|--|---------|
| Disselingen Etienne De Meester | blz. 51 |
| De 5 Sinaaise abdijen en kloosters - deel 2 Georges Tallir | blz. 52 |
| 50 jaar geleden: 1 ^{ste} zeskamp in Sinaai Etienne De Meester | blz. 56 |
| Zelfstandige naamwoorden met "P" - deel 2 Annemie Bogaert en Etienne De Meester | blz. 59 |
| Sinaainaren die stierven in 1958 Georges Tallir | blz. 62 |

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

Sinaïek is een uitgave van heemkring "Den Dissel" en verschijnt 4 keer per jaar.

Secretariaat: Wilfried Seghers - dendissel@sinaaileeft.be

Archiefbeheer: Wilfried Seghers, Alfons Van Hoydonck, Joanna Blancquaert

Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren

Genealogie: Etienne Bogaert

Samenstelling: Jos Daems

Eindredactie: Annemie Bogaert

V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28 9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64

<https://www.sinaaileeft.be/heemkring-den-dissel>

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.

© Heemkring "Den Dissel" Sinaai



Disselingen

Jaarboek 2020

Covid 19 heeft de werking van onze heemkring danig verstoord: geen bestuursvergaderingen, geen wekelijkse werkuren op zaterdag, geen persoonlijke ontmoetingen. Gelukkig was er nog telefoon- en e-mailverkeer, zodat we ons 16^{de} jaarboek (en tijdschrift) toch op tijd klaar kregen. Zoals eerder aangekondigd kreeg het als titel "Sinaai en WO II".

Voor de inhoud deden we een oproep naar de bevolking en dat heeft geloond: ruim dertig verhalen, korte maar ook langere, vullen de 128 bladzijden en zijn vlot leesbaar. Verschillende aspecten uit de oorlogsjaren over Sinaai en Sinaainaren komen aan bod. Voor onze 500 leden hebben we reeds een exemplaar gereserveerd, maar ook nieuwe leden zijn welkom. Iedereen kan het boek en de gebundelde tijdschriften toch bekomen door storting van 10€ (14€ voor personen buiten Sinaai) op rekening BE40 0682 4206 7163 van Heemkring Den Dissel Sinaai. Vanaf 1 oktober worden de boeken aan huis bezorgd (10€) of opgestuurd (14€) en dit zolang de voorraad strekt. Ook via een bestuurslid kan men zich de beide boeken aanschaffen.



Schenkingen

W. Vercauteren: overlijdensberichten, bidprentjes en geboortekaartjes.

Familie Wojtulewski: bidprentjes

Marc en Bea Ruys - Baeckelandt: foto's voor het dossier van Arthur Baeckelandt

Nelly Thuysbaert: twee ingelijste pentekeningen

Jozef Van Daele: klasseermappen en klasseerboxen

Dankzij de schenkingen die we regelmatig mogen ontvangen zijn er momenteel reeds meer dan 6000 bidprentjes ingescand of in ons bezit.

Etienne De Meester
Voorzitter

De 5 Sinaïse abdijen en kloosters – deel 2

In de vorige Sinaïek kon u kennis maken met de geschiedenis van de Baudeloo-abdij en de betekenis van de Zusters Maricolen voor ons dorp. Vandaag vervolledigen we het overzicht met nog drie kloosters.

Klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid Klein-Sinaai 1870 – 2008



De “Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid”, van oorsprong een Franse kloosterorde, was een onderwijzende en verplegende kloostergemeenschap.

“Les Filles de la Providence” waren gevlucht uit hun land omstreeks 1821 en in Nederland terecht gekomen. Ze vestigden zich ook in Sint-Maria-Oudenhove, waar de Franse graaf Eduard le Mesre de Pas een kasteel bezat.

Alois Muyshondt, de tweede pastoor van de jonge parochie Klein-Sinaai (gesticht in 1853), was bevriend met de Franse graaf, die hij had leren kennen op een van zijn vorige posten. Op vraag van de pastoor liet de graaf in 1870 een klooster bouwen met daarbij 2 klaslokalen in de huidige Pannenhuisstraat. In het nieuwe klooster namen 4 zusters van de orde van de Goddelijke Voorzienigheid uit Maria-Oudenhove hun intrek.

De zusters lagen mede aan de basis van het onderwijs in Klein-Sinaai, vooral van kleuters en meisjes. In 1903 werden er 3 klassen bijgebouwd en in 1975 werd de gemeenteschool overgenomen. De zusters bleven voor de klas staan tot 1983, hun verbondenheid met Klein-Sinaai bleven ze houden.

Ze verlieten hun klooster in 2008 en keerden op hoge ouderdom terug naar het moederklooster in Drongen. De laatste zusters, Margaretha en Clara, hadden hun opdracht volbracht. Een grote gemeenschap was het nooit, maximum 8 zusters verbleven gelijk-

tijdig in Klein-Sinaai.

Ook in Klein-Sinaai waren enkele jonge vrouwen aangetrokken tot het kloosterleven: een 8-tal meisjes uit de lokale gemeenschap trad in bij de orde van de Goddelijke Voorzienigheid.

Klooster van de Zusters Reparatricen of Zusters van Maria Eerherstel 1895 - 1981



De kloosterorde werd gesticht in 1855 in Parijs door barones Emelie d'Hoogvorst d'Oultremont en kende als slotcongregatie een snelle groei met een verspreiding over 17 landen.

Nadat het huwelijk van dochter Marie op de klippen gelopen was, schonk de familie Van Landeghem het landgoed, dat gelegen was in het Dorp tegenover de huidige Tinelstraat, aan de orde van Maria Eerherstel, de Reparatricen, om het te laten ombouwen tot een klooster, een oord van gebed en boetedoening.

In 1895 kwam de eerste zuster in Sinaai aan, samen met 2 architecten; ze zouden het kasteel ombouwen tot een voorlopig verblijf en plannen tekenen voor een nieuwe kapel en klooster. De kapel werd ingewijd in 1899, het oude kasteel afgebroken en de kloostergebouwen werden voltooid in 1905.

De toch wel grote gemeenschap van een 30-tal kloosterlingen bestond uit een bont internationaal gezelschap: naast Belgische waren er ook Duitse, Franse, Luxemburgse, Canadese, Zwitserse en Ierse kloosterlingen.

Een tot de verbeelding sprekende activiteit van de slotzusters was de "Gedurige Aanbidding": hierbij werd 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gebeden voor het H. Sacrament door 2 zusters, die om de twee uur werden afgelost.

Enkele zusters deden aan 'patronaatswerking', het opvangen en ontspanning geven aan jonge meisjes, en in een kasteeltje in de tuin van het klooster konden rustende

dames een onderkomen vinden.

Naast de moeder-overste in het klooster was er ook een geestelijke bestuurder, de priester-directeur van het klooster. Voor deze geestelijke leider was er een woning beschikbaar op de Dries. Een der markantse figuren als directeur was E.H. Kamiel Van der Massen, die deze taak waarnam van 1910 tot 1962.

Ook deze orde oefende een aantrekkingskracht uit op Sinaaise meisjes, zij het in mindere mate. Slechts een 10-tal voelde zich geroepen om tot deze orde toe te treden, onder hen 3 zusters: Clothilde, Jeanette en Emelie Heirweg uit de toenmalige Wijngaardstraat, nu Tinelstraat.

De slotzusters waren niet zo nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld, maar in 1967 waren zij dé attractie tijdens de viering van 750 jaar Sinaai. Ze stapten mee in de optocht naar de openluchtmis. Voor het eerst sinds hun aankomst in Sinaai kwamen ze in zo'n grote getale onder het publiek.

In 1981 werd het klooster definitief gesloten en moest het plaats maken voor de huidige serviceflats. De kapel bleef overeind en kreeg een andere bestemming.

Klooster van de paters Franciscanen of Minderbroeders - Het "Franciscushuis" op 1000 Appels 1944 - 1945



De orde van de Franciscanen was een stichting van de H. Franciscus van Assisi, ontstaan in 1209 met als stelregel om alle bezittingen aan de armen te schenken en zelf in pure te armoede te leven. In onze directe omgeving waren er een klooster in Lokeren met college, gesticht in 1848 en gelegen in de Luikstraat en een in St.-Niklaas aan de Leopold II-laan, gesticht in 1919. Sinaai was een der laatste stichtingen op Vlaams grondgebied. Momenteel zijn er nog 4 kloosters in Vlaanderen, nl. in Wilrijk, Hasselt, Leuven en St-Truiden.

De orde is een bedelorde, een religieuze orde die afhankelijk is van bedelen of van liefdadigheid voor haar levensonderhoud.

In 1944 schonk de weduwe van advocaat Frans Bellemans haar buitengoed, dat gelegen was op de wijk 1000 Appels in de nabijheid van het station, aan de Paters Franciscanen van de Houtlei te Gent. In de zomer van 1944 nam Pater Christophe zijn intrek in het sinds jaren onbewoond landhuis (kasteeltje). De eerste missen werden opgedragen in het kasteeltje.

Op aandringen van bisschop Coppieters en met goedkeuring van de pastoors van Belsele, Waasmunster en Sinaai werd al vlug een hulpkerk gebouwd. Eind 1944 werd een Duitse barak van het vliegplein van Waasmunster overgebracht naar 1000 Appels; zij deed 10 jaar dienst als noodkerk.

De echte kerk werd gebouwd in 1955 en was zowat het levenswerk van Pater Renier, die door zijn redenaarskunst de nodige fondsen bij elkaar toverde.

De paters ondersteunden jarenlang het gemeenschapsleven op de wijk 1000 Appels; zeker inzake jeugdwerk waren zij belangrijke pioniers. Dat was vooral het werk van pater Bening en broeder Thomas.

De paters Franciscanen bleven 50 jaar op 1000 Appels, op 11 november 1995 werd van hen afscheid genomen. Een grote gemeenschap is het nooit geweest, maar wel heel wisselend. 10 paters namen de functie van overste waar. De laatste pater en overste, Antoon Seuryneck, bleef op de wijk wonen en droeg nog tweemaal per week de mis op. Eind 2007 verloor de kerk haar functie als wijkkerk; pastoor Patrick D'Haenens verzorgde de laatste zondagsdienst op 23 september 2007.

Slotbeschouwing

In twee afleveringen kreeg u een klein overzicht van het rijke Sinaaise Roomse leven. Omstreeks de jaren 1960 verbleven er een 60-tal religieuzen in Sinaai, waaronder 2 pastoors en 2 onderpastoors, een directeur van de Zusters Reparatricen en enkele rustende priesters.

In 1966 werd in Sinaai een roepingsdag georganiseerd, een bijeenkomst van alle hier geboren priesters en religieuzen. Er werd een lijst samengesteld van 84 personen, Klein-Sinaai niet meegeteld, waar er ook nog een 10-tal in aanmerking kwamen.

We mogen dus stellen dat er toen nog een 100-tal Sinaaise geestelijken in leven waren. Het grootste aantal zat bij de Maricolen in Waasmunster: van 17 kloosterzusters lagen de roots in Sinaai.

Georges Tallir



Roepingsdag Sinaai - 3juli 1966

50 jaar geleden: 1^{ste} zeskamp in Sinaai

Dit jaar geen kermissen, maar ook geen volkssportfeesten met de traditionele zeskamp door de schuld van een onzichtbare alom verspreide vijand. Het lijkt wel of we WO III meemaken met mondklappers, volle ziekenhuizen, veel slachtoffers en zelfs een avondklok.

Wie herinnert zich nog de 1^{ste} zeskamp die de toenmalige sportraad, na de fusie sportwerkgroep, organiseerde in het kader van de "Sportbiënnale" op zondag 30 augustus 1970 op het voetbalterrein van Herleving Sinaai.

Voor de zes ploegen stonden volgende 10 proeven op het programma:

- 1 - Gezinskilometer: man en vrouw met 2 kinderen.
- 2 - Werpproef: deelnemer van meer dan 30 jaar.
- 3 - Zakkenkoers: deelneemster van minder dan 20 jaar.
- 4 - Aflossing per ploeg: 10 deelnemers = de ganse ploeg zonder de leden van het gezin.
- 5 - Autoband rollen: een jongen van minder dan 20 jaar.
- 6 - Steekproef: een meisje van minder dan 20 jaar.
- 7 - Kettingaflossing: 2 heren en 2 dames tussen 20 en 30 jaar.
- 8 - Fietsproef - traag rijden: een jongen minder dan 20 jaar.
- 9 - Voetbalproef: een dame ouder dan 30 jaar, in doel mevr. Jos Andries - Thuysbaert.
- 10 - Verrassingsproef: voor gans de ploeg.

Bij een proef naar keuze mogen de ploegen hun JOKER inzetten voor dubbele punten.

Volgende 6 wijkploegen streden voor de overwinning:

- | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|
| 1- Dorp | 2- Duizend Appels | 3- Guido Gezellelaan |
| 4- Molenhoek | 5- Stenenmuur | 6- Zwaanaarde |

Molenhoek met kapitein Willy Van Acker won deze 1^{ste} editie.

In 1971 werd de ploeg van de Guido Gezellelaan vervangen door een ploeg uit Klein-Sinaai. Van de 6 groepen die deelnamen aan de 2^{de} zeskamp op zondag 29 augustus vind je een foto op de volgende bladzijden. Herken je nog iedereen na 50 jaar?

Etienne De Meester
Sportgangmaker voor Sinaai in 1970



*Willy Van Acker,
een trotse ploegkapitein.*



Dorp



Diuzend Appels



Molenhoek



Klein-Sinaai



Stenenmuur



Zwaanaarde

Zelfstandige naamwoorden met “P” – deel 2

Het gebeurt niet dikwijls dat we van één letter twee bijdragen met zelfstandige naamwoorden kunnen afleveren, maar bij de P is dat het geval. Hier komt de tweede golf...

Pierei: prei – waar andere dialecten spreken over *porei* of *parei* houden wij het bij een *ie*

Pierewiet: laag wagentje met twee wielen – gaat terug op het Franse *brouette* (steekwagentje), dat verder vervormd werd tot *berrewet* en later tot het melodieuzere *pierewiet*

Pieroo: een dwaze, onnozele – van het Franse *pierrot*

Pierus: een parkiet (vogel), een vervorming van het Franse *perruche*. Was ook de bijnaam van een volksfiguur. Als mensen zich nog anekdotes over deze man herinneren, zijn ze welkom bij ondergetekenden!

Pietaleiër: een slipjas – verbastering van het Franse *pet-en-l’air*, letterlijk: wind in de lucht

Pieterkeuninksken of Pieterken: winterkoninkje – het beestje heeft talloze volksnamen, die in de meeste dialecten naar de duim verwijzen omwille van zijn geringe omvang. *Pieter* betekent hier trouwens klein. Voor een overzicht van de vogelnamen in ons dialect: zie de bijdrage van Paul Vercauteren in Sinaïek nr. 2 van 2007.

Pieternaleken: lieveheersbeestje – ook de *Coccinella* heeft in alle streken een andere naam. Die is dikwijls religieus getint, ook bij de Germanen al koppelde men het beestje aan de godin Freya. Bij de kerstening werd het dan ook in bepaalde streken een onzelvevrouwbeestje. Onze *pieternal* is dus vrij uniek. Maar wie die Petronella was...

Pietje Pover of Poverken: roodborstje. Wellicht betekent de naam dat het beestje er in de winter wat ‘pover’ uitziet.

Pietsjen: penis – *z’en ou bei ou pietsjen* wil zeggen dat ze je liggen hebben

Pietjesbak: achthoekige bak van ong. 38 cm, langs de binnenkant bekleed met vilt, met 3 dobbelstenen. Het dobbelspel wordt met 2 tot 8 spelers gespeeld

Piezewiet: onnozelaar. Is ook een benaming voor de penis. En wie herinnert zich nog de winkel van Piezewiet Van Damme in Sint-Niklaas?

Pijkes: schoppen bij het kaartspel – *hê geboar van pijkes (of van krommenoas)* betekent dat hij doet alsof hij niets weet

Pijkezot: schoppenboer

Pijlerauper: persoon die de pijlen opraapt bij het boogschieten

Pijlkas: pijlenkoker

Pijpeplakker: flierefluit, nietsnut, luierik

Pijpzakken: borstzakje

Pik: 1. een zeis met korte steel – *zû krom as en pik*

2. wrok – *z’ê ne pik op mij*

Pikdusser: een maaidorser

Pikkel: poot van een tafel, een been

Pikketijn: scheldnaam voor een venijnige vrouw. Volgens Amaat Joos oorspronkelijk een oude inhoudsmaat: er gaan 8 *pikketijnen* in een maat haver.

Pillekesvet: smout of reuzel: gesmolten varkensvet dat als broodsmeersel gebruikt wordt. De *pillekes* (in Nederland *kaantjes* genoemd) zijn de stukjes vlees die nog in het smeersel zitten.

Pin: gierig persoon

Pinker: wimper, richtingwijzer

Pinkuuëg: ontsteking van het bindvlies van het oog

Pinnemuts, poelemuts: een lange katoenen slaapmuts – *poele* verwijst naar peluw

Pint: een glas bier. Oorspronkelijk een inhoudsmaat gelijk aan een halve liter.

Pintepakker, pottepakker: een dronkaard

Pisblom: paardenbloem. Verwijst naar de waterafdrijvende eigenschappen van de bloem.

Pisdoek: luier

Pispot: wc-emmer

Pla: een schotel – is het Franse *plat*

Pladester, pladedder: koeienvla, dun slijk, drek of andere vuiligheid

Plak: een nummerplaat, van het Franse *plaque*

Plakker: sticker, zelfklever, kleefpleister

Plaklint: kleefband

Plakploaster, plakker: iemand die zijn schulden niet betaalt, of iemand die niet weggaat

Plamoaster: vuile vlek, hoopje vuil (vb. van gips, mortel,...) – ook scheldnaam voor vuile of slordige persoon

Plansier: plankier, voetpad, trottoir. Ontleend aan het Oudfranse *planchier* of *plancier*

Plansierkoaërter: kaarter die slecht speelt

Plansjee: plankenvloer, is het Franse *plancher*

Plansjet: een smalle plank, is het Franse *planchette*

Plassement: plaatsing

Platbroek, platschijter: bangerik

Platiene: bakvorm

Plaugsteiërt, plaugstok: plager

Pletskop: kaalkop, dikwijls als scheldwoord gebruikt

Plom, plong: smeltzekering, van het Franse *plomb*

Pluimkes: volkse naam voor anjers, die verwijst naar de vorm van de bloemblaadjes

Podding: broodpudding

Poef: slag, krediet, zitzak – *op de poefkuëpen* is kopen zonder te betalen. Volgens Van Dale Groot Uitdrukkingswoordenboek is *poef* hier een klanknabootsing van klap, zodat het oorspronkelijk betekent dat je er maar naar slaat. Later werd dat ‘op goed geluk’ en nog later zonder direct te betalen.

Poeir: poeder

Poeirduuës: poederdoos, vrouw die zich te veel schminkt

Poeirkes: geneesmiddel in poedervorm. Bekend zijn de vroegere *poeirkes van 't Wit Kruis*, die voor zowat alle kwalen werden aangewend en gemaakt werden door Apotheker Tuypens uit Sint-Niklaas (en een tijdlang in Sinaai verpakt werden).

Poele, poeleken: een jonge kip (van het Franse *poule*), maar ook: een muts

Poelieder: polijster, naar het Franse *polir*

Poep, poepegatsjen: achterste, zitvlak, bibs - ook een rood snoepje

Poepescheet: buikwind

Poer: kruit – *d'r zit poer achter* betekent dat gaat vooruit

Poerkesgeweier: klappertjesgeweer

Poesuiker: bruine suiker, kandisuiker

Poezemeneken: poesje (kindertaal)

Pol, polleken, pollenhandsjen: handje, komt van het Middelnederlandse *poele* dat verwijst naar wat bol, rond en dik is, zoals een kinderhandje.

Polderkeiësen: grote lisdodde

Pomkoek: peperkoek – komt van *pondkoek*, goedkope koek die per pond verkocht werd
Pomput: waterput
Poosie: portie, deel
Poppemieken, poppetrees: popje (kindertaal)
Popken: een wrong breigaren
Portefoel: portefeuille
Portemantoo: staande kapstok, van het Franse *portemanteau*
Portemien: vulpotlood, van het Franse *porte-mine*
Portepluum: een vulpen, van het Franse *porte-plume*
Portrettentrekker: oneerbiedige benaming van de fotograaf
Pots: platte muts zonder klep, komt van *kapoets*, afgeleid uit het Duitse *kapuze* (monnikskap)
Potter: een zuinige spaarder
Poziesie: zwangerschap – *z's in poziesie*
Prang: bovendeel van de wip bij boogschieten – verwijst naar het Oudnederlandse *sprank*: vertakking
Preutel: iemand die graag klaagt. *Preuten* is klagen zonder gegronde reden
Pres: pers, werktuig – de medeklinker *r* is van plaats gewisseld
Presketel: snelkookpan
Pressong: drukknoopje – afgeleid van het Franse *pression* (druk)
Prezj: prijzij, de overnameprijs die een boer krijgt bij het beëindigen van een pacht-overeenkomst voor het onderhoud, bemesten,... van landbouwgrond
Priem: premie, els
Pries: stopcontact, van het Franse *prise*
Priekel: pegel, ijspegel
Prijdsdieëling: prijsuitreiking
Proboasie: probeersel, van het Franse *probation* (proeftijd)
Propreiteit: netheid
Pronkappel: sierfruit. Het is echter geen appel, maar een pompoen.
Puf: energie, fut – *z'ê gene puf*
Puibillekes: kikkerbiljetjes
Puir: angst, schrik, vrees, van het Franse *peur*
Puirek: kikkerdril
Puipadoeleken: kikkervisje
Puit: kikker. Het woord is verwant met het Germaanse *puta* (gezwollen zijn).
Puitemacht: weinig macht hebben
Pul, pulle: veldfles, drinkbus. Oorspronkelijk aarden kruik, bierkruik.
Pulm: hoofdkussen, peluw
Puuës: poos, pauze
Puuëzen: barensweeën
Puuk: kleine knikker van gebakken klei
Puupieter: lessenaar, van het Franse *pupitre*

En toen kwam er een dikke puit, en ons vertelselken is uit!
 Althans toch voor deze editie. Tot in de winter!

Annemie Bogaert & Etienne De Meester

Sinaainaren die stierven in 1958

Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari

- 01 Karel Louis De Decker (49 j.) w. v. Maria Ongena, † Gent
- 02 Gerard Paul De Bock (59 j.) e. v. Marguerite Danneboom, Hulstbaan
- 12 Constant Jozef Corveleyn (91 j.) w. v. Marie-Pharailde Arens, † Eksaarde
- 16 Renilde – Margaretha Omen (69 j.) e. v. August Bogaert, Hulstbaan
- 21 Anna Coleta Quintelier (77 j.) w. v. Karel Van den Bossche, † Waasmunster
- 24 Maria-Clotilde Van Puyvelde (79 j.) w. v. Theofiel Florijn
- 30 Marie-Louise Van Goethem (27 j.) e. v. Ferdinand Van den Bossche, † Sint-Niklaas
- 31 Martha-Maria Verschraege (55 j.) e. v. Theofiel Emmaneel, † Stekene

-februari

- 07 Petrus Van de Vijvere (80 j.) e. v. Victorine Philomena Poppe, Neerstraat
- 08 Eli Strobbe (64 j.) w. v. Maria Van Steerteghem, † Borgerhout
- 09 Maria Elodia Van Pottelberge (84 j.) d. v. Mathijs en Maria Zaman, Tinelstraat
- 15 Emelie Van Walle (76 j.) e. v. Edward Van Bocxlaer, † Belsele
- 17 Zulma Schobijn (62 j.) e. v. Jozef Baart, Zwaanaardestraat
- 20 Mathilde Robijn (84 j.) w. v. Frans Mul, Tinelstraat
- 21 Aloïs De Vijlder (50 j.) e. v. Angeline De Weggheleire, † Sint-Niklaas

-maart

- 07 Bernard Poppe (74 j.) w. v. Julie-Marie Dhanis, † Waasmunster
- 27 Oscar Vlaminck (55 j.) z. v. Gustaaf en Julia Van Weymeersch, Hulstbaan

-april

- 06 Maria Van der Borght (82 j.) w. v. Karel Ludovicus Maes, Vleeshouwersstraat
- 20 Maria Mathilde Smet (88 j.) w. v. Petrus Strobbe, Tinelstraat
- 21 Omer Van Goethem (60 j.) e. v. Elvire Spitaels, † Belsele
- 24 Oscar Albinus Van Eynde (65 j.) e. v. Magdalena Moens, Stenenmuurstraat
- 25 Emma Maria Hamerlinck (69 j.) e. v. Alfons Van Waesberghe, † Middelburg

-mei

- 01 Veronie Sylvie Soete (59 j.) e. v. Seraphien Windey, Vleeshouwersstraat
- 11 Maria Leontine Windey (83 j.) e. v. Benedict Polfliet, Vleeshouwersstraat
- 16 Augusta De Cock (75 j.) e. v. Henri De Wael, Tinelstraat
- 19 Frans-Stephaan Smet (69 j.) w. v. Elvire De Belie, † Sint-Niklaas
- 23 *E.H. Jozef Van Lemmens*, (96 j.) z. v. Petrus en Joanna Cornelis, Hulstbaan
- 28 Honorine Marie Demarêt (76 j.) w. v. Jozef Van Daele, † Sint-Niklaas
- 30 Prosper Elewaut (54 j.) w. v. Florentina Klaes, e. v. Julia Van Lijsebetten, voorheen Statiestraat nu Wijnveld
- 30 Josephus Cesar Naudts (71 j.) w. v. Sidonia Van Mele, e. v. Cesarine Van Goethem, Tinelstraat

-juni

- 01 Maria Poppe (82 j.) e. v. Alfons Cyriel Baart, Zwaanaarde
- 06 Leopold Beirens (46 j.) e. v. Adriana Van Aelst, † Hoboken
- 10 Valeer Poppe (10 j.) z. v. Gerard en Maria Van Goethem, Zwaanaarde

21 Jozef Jan Van Acker (76 j.) e. v. Emma Maria Behiels, † Sint-Gillis-Waas
23 Marie-Charlotte De Groote (80 j.) e. v. Josephus Goossens, † Stekene

-juli

09 Emmanuel De Beule (76 j.) e. v. Maria Elodia Maes, voorheen Statiestraat nu Wijnveld
10 Omer Hofman (59 j.) e. v. Irma Buytaert, † Antwerpen

-augustus

03 Emiel De Tender (69 j.) w. v. Julia Van Damme, † Belsele
14 Franciscus Dominicus Van Rentergem, (87 j.) w. v. Theresia Verbraecken, † Kl.-Sinaai
17 Luciaan Elegeert (28 j.) z. v. Cyriel en Prudentia Verlee, Helsvuur
24 Henri Norbert De Wael (83 j.) w. v. Augusta De Cock, Tinelstraat

-september

11 Leonie Vercammen (81 j.) w. v. Alfons Sturm, Leebrugstraat
17 Leon Cole (65 j.) e. v. Valerie Van Goethem, † Lokeren
18 Petrus Keymolen (78 j.) e. v. Gudula Johanna De Prycker, Hulstbaan

-oktober

03 Jan De Beule (73 j.) w. v. Margareta Lecocq, † Sint-Niklaas
06 Alfons Raemdonck (58 j.) e. v. Julienne Verlee, Hulstbaan
17 Fredericus Casimir Staessens (82 j.) w. v. Leonia Anné, Zwaanaarde
22 Maria De Plukker (7 m.) d. v. Romain en Paula De Schrijver
26 Alfons De Bock (88 j.) e. v. Maria Willems, Dorpsstraat
30 Walter De Buck (73 j.) w. v. Leonia Pyckhout
31 Theodoor Claus (94 j.) w. v. Martha Cappuyns, † Gent

-november

04 Maria Elisa Van Poucke (64 j.) e. v. August De Vos, † Oostakker
14 Marie-Leontine De Rijcke (78 j.) e. v. Gustaaf Schelfhout, † Klein-Sinaai
15 **Zr. Dominica**, Maria Lucia Wijnants (85 j.) d. v. Petrus en Joanna Smolders,
Vleeshouwersstraat
16 Maria Amandina Stoop (86 j.) w. v. Jozef Rossaert
16 Anna Maria Suy (70 j.) e. v. Eduard Van Goethem, Hondsnest
20 Emerentia Maria Paelinck (75 j.) d. v. Frederik en Stefanie Ivens, † Temse
23 Andreas Van Bocxlaer (38 j.) z. v. René en Maria Brangers, Hulstbaan
28 Alfons Roels (80 j.) e. v. Leonie De Beule, Hooimanstraat
29 Sidonia De Groote (84 j.) e. v. Leon De Cock, Hooimanstraat

-december

03 Charles Louis Mathijs (81 j.) w. v. Leonia Baert, e. v. Philomena Maes, Hooimanstraat
04 Kamiel D'hanis (73 j.) w. v. Elisa Verhoosel en Sophia Deyaert. Tinelstraat
13 Isidoor Beirnaert (48 j.) z. v. Joannes en Clementina Van de Velde, Zwaanaardestraat
15 Florentina Rasschaert (82 j.) w. v. Theophilus De Bock, † Daknam
25 Maria Elodia Maes (76 j.) w. v. Emmanuel De Beule, voorheen Statiestraat nu Wijnveld
29 René Polfliet (51 j.) e. v. Maria Clementina De Baere, Tinelstraat

Over de twee religieuzen in deze lijst (*cursief*) geven we u wat meer info.

E. Z. Domenica – in de wereld Maria Lucia Wynants
° Tienen 17 september 1873 † Sinaai 15 november 1958

Op 15 november 1958 overleed in het klooster in de Vleeschouwersstraat, op 85 jarige leeftijd, Zuster Domenica. Ze werd geboren op 17 september te Tienen, nu een deelgemeente van Kasterlee in de Antwerpse Kempen, en trad in het klooster van de Zusters Maricolen Franciscanessen te Waasmunster op 18 oktober 1897. Vandaaruit werd ze naar Sinaai gestuurd.

In 1904 werd ze tot overste van het klooster benoemd, ze zou deze taak vervullen tot 1950. Ze verbleef tot haar overlijden op 17 september 1958 in het klooster te Sinaai.

Ter gelegenheid van haar 60-jarig kloosterleven werd ze in 1957 in de bloemen gezet en bedankt voor haar inzet voor de Sinaaise bevolking.



Viering Zuster Domenica n.a.v. haar 60-jarig jubileum.

E. H. Jozef Van Lemmens

°Waasmunster-Ruiter 30 december 1861 †Sinaai 23 mei 1958



Op 23 mei 1958 overleed in zijn woning op de Hulstbaan nr. 8 op 96-jarige leeftijd rustend priester Jozef Van Lemmens.

Afkomstig van Waasmunster-Ruiter ging hij naar het seminarie van Luik, waar priesteropleidingen werden gegeven voor de provincies Luik en Limburg (bisdom Hasselt-Limburg werd pas in 1967 afgesplitst). Jozef Van Lemmens werd op 9 april 1893 priester gewijd te Luik. Achtereenvolgens vervulde hij de functie van onderpastoor te Beverloo (8 jaar) en pastoor te Kuttekoven (5 jaar) om dan gedurende 35 jaar pastoor te zijn van de parochie Wellen (tot 1946).

Hij kwam terug naar het Waasland om zijn laatste levensjaren in Sinaai door te brengen.

Georges Tallir

E.H. Van Lemmens wandelend op den Dries.