

Sinaïek

Tijdschrift van Heemkring
"Den Dissel" Sinaai



De Boudelohoeve

Inhoud:

Disselingen Etienne De Meester	blz. 51
Boudelo een vossenhol? Ronny De Mulder	blz. 52
Kroniek 1953 Etienne De Meester	blz. 59
Kroniek 1954 Etienne De Meester	blz. 60
Overledenen 1999 André Bal & Etienne De Meester	blz. 62
“De Snaaise Beke”	blz. 64

Ons archief is toegankelijk van 10u tot 11u30
op zaterdag 14 & 28 okt. - 25 nov. - 9 & 23 dec. 2006

Sinaïek is een uitgave van heemkring “Den Dissel” en verschijnt 4 keer per jaar.
Redactie: Annemie Bogaert, Annelies Coppieters, Jos Daems, Peter De Cauwer,
Etienne De Meester, Marleen De Poortere, Georges Tallir.
Eindredactie: Annemie Bogaert, Beukenlaan 24 9112 Sinaai
V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28 9112 Sinaai

Disselingen

Jaarboek

In 2005 publiceerde onze heemkring zijn eerste jaarboek "75 jaar Davidsfonds Sinaai" in samenwerking met de plaatselijk afdeling van het DF. Al wie het boek kocht of kreeg van het DF werd automatisch lid van Den Dissel.

Ter gelegenheid van de septemberjaarmarkt is ons tweede jaarboek klaar. Het handelt over de vergane missiestoet en kreeg als titel "**Van H. Kindsheid tot Missiestoet**". Naast de hele geschiedenis van 1857 tot 1992 bevat het werk de pioniers en de stuwende krachten achter de stoet, de talrijke missionarissen en natuurlijk heel wat foto's en postkaarten (totaal 96 blz.).

Voor slechts 6 € krijg je het boek in je bezit, word je lid van heemkring Den Dissel en ontvang je bovendien de gebundelde versie van de vier nummers van Sinaïek, jaargang 2006.

De voorraad boeken is beperkt omdat stockeren te duur uitvalt. Voor de leden wordt alvast een exemplaar gereserveerd.

Tentoonstelling

In het kader van "Kunst uit Sinaai" tijdens het jaarmarktweekend organiseren wij opnieuw de tentoonstelling rond de **Moervaartmeersen en Astgemete** die in mei te zien was op de wijk Leebrug. Je bent welkom op **zaterdag** 23 september tussen 10u en 18 u en op **zondag** 24 september van 10 tot 12 en van 14 tot 18u. Maak van de gelegenheid gebruik om het boek over de Missiestoet aan te schaffen.

De Nacht van de Geschiedenis

Voor de volgende Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 27 maart 2007 kozen de initiatiefnemers als thema "**Aan tafel**". Om daaromtrent iets te organiseren vragen we uw hulp. Wie bezorgt ons oude menu's van particulieren of verenigingen, oude kook- en receptenboeken, oude foto's van feestmaaltijden of ander materiaal over dit thema? Je kan ons bereiken op zaterdagvoormiddag tussen 10u en 11u30 in het gemeentehuis (data in Sinaïek). We bezorgen alle geleende documenten terug.

Bedanking

We bedanken Alfons De Belie uit Belsele voor het kaartmateriaal dat hij ons bezorgde voor het artikel "Boudelo een vossenhol" in deze Sinaïek.

Etienne De Meester
voorzitter

Boudelo een vossenhol?

Een verhaal vol intriges.

Er was eens... in een ver afgelegen moerassig - waterziek - gebied tussen Stekene en Moerbeke nabij de Durme... een "**Boude-**"(wijn) die een "**-lo**" (*een op een hogere zandgrond gelegen, grasrijke en met laag struikgewas bedekte plek of loofbosje*¹) had ontdekt. Boudewijn **Van Boekel** (de Bocla) was zijn volledige naam, een benedictijnermonnik van de Gentse Sint-Pietersabdij.

Wat had die daar in 's hemelsnaam omstreeks **1197** te zoeken? Stond het kloosterleven in Gent hem niet meer aan? We hebben er het gissen naar. Er zouden in die tijd nog zo van die abdijen geweest zijn van waaruit monniken zich uit onvrede met de verslachte kloostertucht terugtrokken om afgelegen, moeilijke toegankelijke en verlaten (?) gebieden op te zoeken. Een zoveelste **mythe**?

Vraag is ook of hij daar helemaal in zijn eentje is vertrokken (als kluizenaar?), of had hij van in het begin spitsbroeders met zich mee? Het duurde in elk geval niet lang - hoogstens een tweetal jaren - vooraleer er zich in de buurt van dat latere Boudelo, met name op de site Coudenborn, een kleine gemeenschap ("kluise") had gevormd.

Rik Van Daele werpt in Tielcelijn 3, JG. 18, 2005² alvast de mogelijkheid op dat de komst van Boudewijn ook wel eens strategisch ingegeven zou kunnen geweest zijn: "**een vooruitgeschoven buitenpost**". Het was immers **crisis in de benedictijnerbeweging**: "*die van de Gentse Sint-Pietersabdij door een verkeerde bezits- en beleggingsproblematiek in het bijzonder*". Een **geldzaak** dus?

De gekozen plek had in elk geval troeven, er was de nabijheid van een belangrijke weg (Brugge/Gent - Antwerpen) en een net van waterwegen voor verbindingen met Gent en Hulst. De gekozen vestigingsplaats was dus ook gewoonweg **bijzonder gunstig gelegen**.

Misschien was ook de nabijheid van *Sinay* geen toeval. De eerste mensen die namelijk heremiet (kluizenaar) genoemd werden, waren toch de christelijke monniken die zich afzonderden in de woestijn van Egypte (herinner de Sinaï-woestijn en het klooster van Sint-Catharina). Vanuit Gent was het Wase Sinaai alvast iets dichterbij. Dit is niet meer dan een gissing.

Bewoning moet er in de periode alvast geweest zijn (denk aan de Frankische dries). Het feit ook dat Sinaai in 1217 door de Doornikse bisschop Gosuinus van het geestelijk gebied van Waasmunster losgekoppeld werd, bewijst dat daar reeds een behoorlijke groep mensen moet gewoond hebben. Dus toch ook **niet** wat je kan noemen echt **verlaten**.

Zou er trouwens een verband zijn tussen de gebeurtenissen m.b.t. de **Sinaaise** parochie - verzelfstandiging in **1217** - en de 'politiek' rond Boudelo, met name de overgang van benedictijnerabdij naar cisterciënzerabdij? Het ligt wel allemaal zeer dicht in de tijd bijeen om nog van toeval te kunnen spreken.

¹ www.archeonet.nl: "... min of meer open plekken, waarschijnlijk door ons verre voorouders als heilige plaatsen beschouwd"

² Rik Van Daele, "De robotfoto van de Reynaertdichter - Bicoleren met de overgeleverde wrakstukken: 'cisterciënzers', 'grafelijk hof' en 'Reynaertmaterie'", p. 182.



De eerste 'overname'-poging in 1215 van de Boudelo-abdij door de cisterciënzers van Clairvaux (Luxemburg) bleek niet van een leien dakje te zijn gelopen. De uitgezonden monniken die de Boudelo-abdij moesten "helpen organiseren" zouden vrij vlug aan hun eigen abt gevraagd hebben om a.u.b. terug te mogen keren, wegens "te armzalige levensomstandigheden". Het kan natuurlijk ook zijn dat ze daar gewoonweg niet welkom waren. Zolang Boudewijn Van Boeckel leefde (+ 1205) was de overgang naar de nieuwe orde alvast onbespreekbaar.

Het is pas in (u raadt het nooit) **1217** dat de **cisterciënzers** definitief greep kregen op **Boudelo**. De voorgedij werd in dat memorabele jaar niet langer toevertrouwd aan de abdij van Clairvaux, maar aan die van Cambron (Henegouwen). Deze was niet alleen dichterbij gelegen, ze stond ook sterker onder de grafelijke invloedssfeer - en kreeg dus ook gunsten (en schenkingen). Want, een ding is zeker, onze Gravin **Johanna** Van Constantinopel kon het **schenken** niet laten: twintig bunderkes hier (Boudelo 1218) en zes bunderkes daar (Sinaai 1219).

Wat ook de verbanden mogen zijn, vast staat dat er vrijwel onmiddellijk **geldconflicten** opdoken tussen de Boudelo-abdij en de nieuwe parochies (Sinaai, Belsele en Sint-Niklaas)³: *"Het gekibbel ontaardde letterlijk in slaande ruzies. In functie van het hoger ideaal, de verheerlijking van God, werden de eigen orderegels meer dan eens opzij geschoven. De discrepantie tussen de regels en de praktijk, tussen woord en daad, was op diverse domeinen merkbaar..."*. Opnieuw een geschiedenis dus die zich herhaalde (herinner de mogelijke redenen van het vertrek van Boudewijn en zijn kompanen uit Gent).

In 1226 waren de gemoederen in Boudelo zelfs zodanig verhit dat de abt (Theodoricus) door zijn collega's lekenbroeders **vermoord** werd: *"... Het Generaal Kapittel van de cisterciënzers moest radicaal optreden... alle conversen dienden de abdij te verlaten en hun aantal werd beperkt (eerst tot vijf, tegen 1236 waren het er al vijftien)." ³*

De samenloop van omstandigheden blijft verbazen, alvast wat betreft de ingrepen van hogerhand. Amper een jaar nadat Belsele (in 1234) door Johanna tot zelfstandig dorp (los van Sinaai) werd verheven, werd de Boudelo-abdij (in 1235) - na een zoveelste **vechtpartij** onder de abdijsbewoners - onder **pauselijk toezicht** geplaatst.

Wat was daar allemaal aan de hand? Zullen we het ooit precies weten? Valt een en ander nog te reconstrueren? Zijn er bruikbare officiële documenten, of moet het via de (volks-)verhalen die de ronde deden...

Reynaertkenner Rik Van Daele heeft alvast een zeer belangrijk spoor ontdekt. In zijn jongste artikel is hij er als het ware in geslaagd **Reynaert bij zijn nekvel** te grabbelen - althans de schrijver van het beroemde Middelnederlandse dierenepos "*Van den Vos Reynaerde*", een satire op de middeleeuwse samenleving waarin zowel de geestelijkheid, de adel als de boeren op de hak worden genomen.

In die studie doet hij a.h.v. een gebricoleerde "*robotfoto*" de merkwaardige suggestie dat de man - een zekere **Willem die** (ook) **Madock maecte...** - achter het verhaal van de vos, die door list en bedrog het feodale (dieren-)rijk waarvan hij deel uitmaakte volledig op zijn kop zette, **een vooraanstaand lekenbroeder van Boudelo** moet geweest zijn..

³ R. Van Daele, op. cit., p. 182.



Die **Willem van Boudelo** was immers niet alleen **cisterciënzerlekenbroeder** (convers), maar ook **gemandateerd klerk** van de gravinnen Johanna en Margareta van Constantinopel. In minstens 22 teruggevonden documenten ("*een topje van de ijsberg*") verschijnt hij als "*financieel expert, bemiddelaar, getuige en verkoper van grafelijke gronden*" - een echte insider dus in de immobiliën (en de intriges?) van zijn tijd. "*In 1234(!) reeds een verantwoordelijke functie... wellicht behoorde hij tot de grafelijke rekendienst en kreeg hij belangrijke opdrachten.*"
Kerk en Staat "netjes" bijeen ?

Op zijn palmares (een kleine greep uit de "*wrakstukken*" die Rik Van Daele bijeen sprokkelde):

- "*... verkoop (1948) van grafelijke gronden aan de kerk en parochianen van Sint-Niklaas....*"
- "*In 1250-1251... door de gravin belast om een kanaal te graven naar een moeras van de abdij (Coudenborn), de oostwaartse doortrekking van de bestaande Moervoort... en om belasting te innen op de voorbij varende schepen.*"
- "*... zorgde ervoor dat Boudelo in Gent in 1255 een refugium kon verwerven...*"

De man die nu al jaren gezocht wordt was dus wellicht wel een vent **van Gent**, feit is dat hij ook zeer goed bekend was met "*Belsele, Hijfte, Absdale, Elmare, Hulsterlo en Kriekeputte*" - een voor een plaatsen met duidelijke linken naar de abdij van Boudelo.

Het meest "*revelerende en tevens meest verwarrende*" document over Willem Van Boudelo (te vinden in de Statuta van het Generaal Kapittel van de cisterciënzers uit 1252) zegt en suggereert heel wat:

Broeder Willem, lekenbroeder van Boudelo, over wie vele bezwaren aan het Generaal Kapittel vermeld werden, zal onbedingd naar zijn klooster teruggeroepen worden, tenzij hij verder bij de edele vrouwe, de gravin van Vlaanderen, moet blijven, maar hem zullen dan slechts die werkzaamheden opgedragen mogen worden die de eer der Orde niet in diskrediet brengen en hij zal niet voor anderen een **steen des aanstoots** of een **bron van ergernis** worden.

Rik Van Daele stelt dat deze veroordeling mogelijkerwijze verband hield met zijn literaire activiteiten, met name "*het zich als clericus bezighouden met het bekritisieren van de medemens via dierenverhalen..., het schaamteloos laten castreren van de dorpspastoor... het voor schut zetten van de hofkapelaan..., schunnigheden in de naamgeving stoppen en in zijn beeldgebruik de gore lach opzoeken...*".

"*Paste dit wel voor iemand in zijn functie? Ligt hierin misschien een reden dat wij van het grote literaire genie Willem na de Reynaert niets meer hebben vernomen ...?*"

Voor Gravin Margareta was er alvast geen vuiltje aan de lucht. "*Het feit dat hij binnen het jaar na zijn terechtwijzing een gigantische oppervlakte grafelijke grond verkoopt, wil zeggen dat zij hem onmiddellijk, blijvend en onvoorwaardelijk vertrouwen heeft geschonken*".

Wil je meer weten over de zoektocht naar linken tussen "de matière renardienne", de Vlaamse graven en het cisterciënzermilieu: <http://welcome.to/tielcelijn/>
tielcelijn.reynaert@online.be - Nijverheidsstraat 32, 9100 Sint-Niklaas.

Afb. 1 - blz. 53

Detail van de kaart van Wulfsonck met afbeelding van de abdij door Horenbaut



Afb. 2 - blz. 55

Detail van de Kaart van Vlaanderen door Gerard Mercator

Afb. 3 - blz. 57

"Caerte figuratieve van de prochie van Sinay gamaectt ten jaere 1670 by my onderschreven gesworen landtmeter van en lande van Waes..."

Anthonis van Landeghem

Het aantal publicaties waarin de abdij van Boudelo beschreven staat of een rol speelt is schier eindeloos. Bronnen voor verdere studie en inspiratie:

- A.J.L. VAN DEN BOGAERDE, "*Het district Sint-Nikolaas voorheen het Land van Waas*", Sint-Niklaas, E. Dorey, 1825;
- A.-L. DE VLAMINCK, "*De oorspronkelijke opperheerschappij over het Land van Waas*", in: *Annalen van den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waas*, deel 4, 1870;
- F. DE POTTER en J. BROECKAERT, "*Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, derde reeks, arrondissement Sint-Nicolas, derde deel (Sinaai)*", Gent, 1877-1879;
- U. BERLIERE, "*Baudouin de Boucle et les origines de l' abbaye de Baudelo*", in: *Revue Bénédictine*, dl. 9, Maredsous, Abbaye de Maredsous, 1892;
- P.F. VYNCKE, "*Geschiedkundige schets der abdij van Baudelo*", Gent, 1921;
- V. RUWET, "*Economische en financiële geschiedenis der abdij van Baudelo tijdens de eerste eeuw van haar bestaan (XIIIe eeuw)*", licentiaatsverhandeling R.U.G., 1941;
- P. GROSJEAN, "*Vie de Baudouin de Boucle*", in: *Analecta Bollandiana*, dl. 70, Bruxelles, Sociétés des Bollandistes, 1952;
- H. VERVINCKT, "*Het domein van de abdij van Boudelo in de XIVe eeuw. Structuur en uitbating*", licentiaatsverhandeling R.U.G., 1965;
- M. DEWULF, "*Het klooster van Boudelo en het Hof van Lijsdonk te Sinaai*", in: *Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas*, deel 75, 1972;
- M. GYSSELING, "*Datering en localisering van 'Reinaert I'*", in: Edouard Rombauts en Andries Welkenhuysen: *Aspects of the Medieval Animal Epic*, 1975;
- D. VERELST, "*Grondbezit en grondbeheer van de abdij van Boudelo van de 14e eeuw tot 1578*", licentiaatsverhandeling R.U.G., 1977;
- G. ASAERT, "*Abbaye de Baudelo à Sinaai-Waes puis à Gand*", in: *Monasticon Belge*, tome VII, Province de Flandre Orientale, Troisième Volume, Liège, Centre National de Recherches d' Histoire Religieuse, 1980;
- J. VAN DOOREN, "*Boudelo anno 1984*", in: d' Euzie, *Heemkundige Kring van Stekene*, 1984;
- J. TROMMELMANS, "*Lotgevallen van de Keure van Waas, 1241-1988. Een geschiedenis van zeven eeuwen*", in: *Annalen van de K.O.K.W.*, deel 91, 1988;
- R. VAN DAELE, MARCEL RYSEN en HERMAN HEYSE: "*Het land van Reynaert*", 1991;
- J. JANSSENS e.a.: "*Van den Vos Reynaerde : het Comburgse handschrift*", 1991;
- R. VAN DAELE, "*Ruimte en naamgeving in Van den vos Reynaerde*", Gent, 1994;
- G. HENDRIX, "*Acht eeuwen Boudelo*", in: *Annalen van de K.O.K.W.*, deel 100, 1997;
- A. DE BELIE, "*De Boudelo-abdij archeologisch onderzocht*", Culturele Kring Boudelo, 1997;
- R. DAVID, "*Baudelo, een pelgrimstocht doorheen de eeuwen*", Klein-Sinaai, vzw Parochiale Werken, 1997;
- P. PAS, "*De Wase en Gentse Boudelo-abdij. Van paleis in de moerassen tot eiland in de Waterwijk*", Belsele, Culturele Kring Boudelo, 1998;
- H. BRINKMAN: "*Het Comburgse handschrift en de Gentse boekproductie omstreeks 1400*", in: *Queeste* 5, 1998;
- Y. BEAURAIN, "*Het Klooster van Boudelo*" - licentiaatsverhandeling UG, 2000;
- J. JANSSENS en R. VAN DAELE: "*Reinaerts streken : van 2000 voor tot 2000 na Christus*", 2001;
- G. HENDRIX, "*Biografisch woordenboek Boudelo, cisterciënzerabdij in Sinaai-Waas, vervolgens in Gent*", 2002;
- H. BRINKMAN en H. MULDER: "*Recht, historie en schone letteren : het arbeidsterrein van een Gentse kopiïstencollectief*", in: *Queeste* 10, 2003;
- R. MALFLIET, "*Het conflict om Zeeland-Bewester-Schelde en Rijks-Vlaanderen tussen Holland en Vlaanderen. De rol van de cisterciënzer kloosters Boudelo, Cambron, Ten Duinen, Ter Doest, 1167-1256*" - licentiaatsverhandeling UG, 2004;
- R. VAN DAELE, "*De robotfoto van de Reynaertdichter - Bricoleren met de overgeleverde wrakstukken: 'cisterciënzers', 'grafelijk hof' en 'Reynaertmaterie'*" - Tiecelijn 2005. (RDM)

Kroniek 1953

-januari - februari: overstromingen

Het dramatische noodweer bij de maandwisseling januari - februari dat vooral Nederland trof, zorgde eveneens voor overstromingen in Sinaai.

-mei: nieuwe baan

Op zondag 31 mei 1953 mocht Sinaai met reden feesten. De nieuwe baan van Lokeren tot Puivelde werd plechtig ingehuldigd. Een stoet met schoolkinderen, gemeenteoverheden, genodigden en de plaatselijke harmonie hield halt aan het begin van de Hulstbaan waar bestendig afgevaardigde d'Hanens het lint doorknipte. Hetzelfde vond plaats in de Vleeshouwersstraat. Schietingen, een wielervedstrijd en een volksbal 's avonds maakten van deze dag een heuglijk feest.



In de krant werd er aandacht besteed aan de feestelijkheden

-juni: boogschieten

Op 28 juni mocht Sinaai op de Dries het nationaal kampioenschap boogschieten op de liggende wip organiseren. Vooraf werd de kampioenenploeg van Ons Vermaak op het gemeentehuis ontvangen en door het gemeentebestuur gehuldigd.

-juli: boksfeest

Op kermismaandag 13 juli organiseerde het feest- en sportcomité Gemeentebelangen een boksfeest in open lucht op de Dries. Eén van de deelnemers was Sinaainaar Omer De Meester.

-In het najaar begonnen de werken voor een nieuwe macadamweg in de E. Tinelstraat.

KRONIEK 1954

-mei: Tinelhulde

In dit jubeljaar ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Edgar Tinel, organiseerde het Tinelcomité een eerste huldedag op zondag 23 mei. Om 11 u opende men in het gemeentehuis het bestendig Tinelmuseum waaraan de familie haar volledige medewerking verleende.

In de namiddag volgde een optocht met een 12-tal muziekmaatschappijen uit het Waasland door de bijzonderste straten van het dorp. Diezelfde maatschappijen voerden daarna concerten uit op twee kiosken. De avond begon met Tinelliederen gebracht door het koor "Crescendo" uit Gent. Om 21 u vergastte de harmonie "Excelsior" uit Sint-Niklaas de aanwezigen op een groot concert. Een vuurwerk sloot de feestelijkheden af.

-juni: vlagwijding

Met een drievoudig feest was zondag 13 juni een hoogdag voor de christelijke arbeidersbeweging. Naast de Rerum Novarumviering feestte de VKAJ om zijn 25-jarig bestaan en tevens werd de nieuwe vlag van het ACV-Sinaai plechtig gewijd.

-augustus: eeuwfeest

Op 1 augustus vierde de parochie Klein-Sinaai haar eeuwfeest. In 1853 werd begonnen met de bouw van de kerk die op 24 december 1854 werd ingewijd. Pastoor Bral droeg de jubelmis op, bijgestaan door twee oud-parochianen: E. H. De Weirdt (pastoor te Sint-Maria-Lierde) en E. H. Van Pottelberge (leraar aan het Sint-Lievenscollege te Gent). Meester Stevens leidde het zangkoor terwijl pater De Weirdt de kanselrede uitsprak.

Na de H. Mis volgde een ontvangst van de genodigden ten huize van schoolhoofd Van Pottelberge. 's Namiddags trok een prachtige stoet door de versierde straten en leidde Mgr. Callewaert het plechtig Lof.

-september: uitvoering Franciscus

Zondag 12 september was het tweede hoogtepunt in het jubeljaar rond toondichter Edgar Tinel. De uitvoering van zijn meesterwerk Franciscus door het nationaal orkest o. l. v. Leonce Gras werd vanuit onze parochiekerk uitgezonden op de radio. Verschillende koren en solisten verleenden hun medewerking. Onder hen: "Singhet ende Weset Vro" uit Kortrijk, de "Sint-Gregoriusgilde" uit Sint-Niklaas, sopraan Alice Van Haeren, tenor Louis De Vos, bariton Renaat Verbruggen en orgelist Marcel Druant.

-november: nieuwe lokalen

Op zondag 28 november wijdde pastoor van Zandycke de nieuwe lokalen van het ACW en de christelijke mutualiteiten in op de koer van het Jongenspatronaat. Hij loofde daarbij onderpastoor De Naeyer voor zijn verdienstelijke rol in deze moeilijke realisatie.

Etienne De Meester



Er trok een stoet door de straten van Klein-Sinaai ter gelegenheid van het eeuwfeest der parochie. Bij de genodigden op het erepodium bemerken we o.a. Senator Theofiel Van Peteghem, Volksvertegenwoordiger Frans Van Goey en Burgemeester Raymond Haelterman.

SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1999

Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari

- 07 Maria Polfliet (86 j), w. v. Polidoor Van Gucht, Hulstbaan
- 07 Kamiel De Witte (84 j), e. v. Maria Baeyens, overleden te Sint-Niklaas
- 10 Eddy Van Bockxlaer (56 j), e. v. Bernice Zaman, overleden te Edegem
- 24 Alma Beirens (87 j), w. v. Frans De Greyt, RH Vleeshouwersstraat
- 28 Raymond Maes (77 j), w. v. Maria Willems, Vleeshouwersstraat
- 30 Alfons Varewyck (75 j), e. v. José Leys, E. Tinelstraat
- 30 André De Puyssseleire (75 j), e. v. Denise Van Acker, Wijnveld
- 30 Lucien Durinck (70 j), e. v. Anna De Baere, Wijnveld

-februari

- 05 Maria De Plukker (74 j), e. v. Willy Van Osselaer, overl. te Sint-Niklaas
- 09 Noël Laureys (49 j), e. v. Magda Lauwaert, overleden te Stekene
- 09 Maria Vercauteren (90 j), RH Vleeshouwersstraat
- 12 Anna Haeck (76 j), e. v. Omer Poppe, Sinaaidorp
- 20 Maria Meirte (72 j), e. v. Arthur Baeckelandt, Wijnveld
- 25 Irma D'Hondt (88 j), w. v. Jozef Van Driessche, overleden te Lokeren
- 27 Jozef Van Hoydonck (70 j), e. v. Lucienne Verplaetse, Hulstbaan
- 28 Maria Van Gremberghen (79 j), w. v. Kamiel Poppe, Sinaaidorp
- 28 Ingrid Wagenaer (42 j), Godelievelaan

-maart

- 10 Elza Poppe (84 j), w. v. Desiré V. d. Voorde, overleden te Sint-Niklaas
- 14 Robert De Block (76 j), Stenenmuurstraat
- 17 Rafaël Ferket (65 j), e. v. Nelly Claeyé, Hulstbaan
- 23 Marina Ivens (37 j), e. v. Luc Waegeman, overleden te Waasmunster
- 30 Leontien D'Hanis (87 j), w. v. Marcel Notenbaert, E. Tinelstraat

-april

- 01 Leopold Robijn (75 j), e. v. Maria Vandenberghe, overl. te Oudegem
- 05 Germaine Meersman (90 j), w. v. Alfred Verhelst, Hulstbaan
- 05 Gilbert Weytens (63 j), e. v. Laura Labyn, Sinaaidorp
- 05 Leo Ryckaert (84 j), e. v. Suzanne Varewyck, Leebrugstraat
- 14 Albert Creve (82 j), w. v. Maria Van Osselaer, overl. te Sint-Niklaas
- 19 Lea Maes (86 j), overleden te Lokeren
- 22 René De Decker (80 j), w. v. Gerardine Strobbe, E. Tinelstraat
- 24 Anna De Block (89 j), w. v. Firmin De Beule
- 24 Anna Rooms (86 j), Wijnveld
- 27 Karel Heynderickx (87 j), w. v. Juliette Sterck, Dries
- 29 Emeriek De Vleeschouwer (71 j), e. v. Joanna Munghen, Stekene

-mei

- 06 Emma Van Bossche (91 j), w. v. Cyriel Polfliet, Hulstbaan
- 08 Suzanne Van Grembergen (88 j), w. v. Adolf Vermeir, Wijnveld
- 17 Fernanda Corveleyn (70 j), w. v. Florent Van Osselaer, Wijnveld
- 21 Mariette Elewaut (64 j), e. v. Andreas Vaerendonck, overl. te St.-Niklaas
- 22 Maria Vercauteren (85 j), w. v. Georges Strobbe, RH Vleeshouwersstraat
- 25 Maria Van Hooste (86 j), w. v. René Van Gucht en Gerard Polfliet, RH Vl.
- 28 Annie Bruggeman (45 j), e. v. Eddy Blendeman, Sinaaidorp
- 31 Prosper De Wilde (79 j), w. v. Maria Van Bastelaere, overl. te Lokeren

-juni

- 01 Paul De Roos (52 j), e. v. Anny Beirens, Vleeshouwersstraat

- 01 Paul De Roos (52 j), e. v. Anny Beirens, Vleeshouwersstraat
- 15 Rachel West (76 j), w. v. Jules Smeesters, RH Vleeshouwersstraat
- 16 André Vercauteren (72 j), e. v. Angèle Elegeert, Stenenmuurstraat
- 20 Cyriel Verschraege (66 j), e. v. Helena Beirens, Puiveldestraat
- 23 Anny Poppe (55 j), e. v. Fernand Braem, overleden te Brugge

-juli

- 04 Aimé Suy (55 j), e. v. Monique De Bruyne, Hulstbaan
- 13 Leon Conserrière (89 j), w. v. Zulma Saey, Zwaanaardestraat
- 17 Georges Van Clapdorp (84 j), e. v. Louisa De Puysseleyr, overl. Sint-Gillis
- 18 Maria van Mossevelde (82 j), e. v. Edgard Van Damme
- 21 Georges Schatteman (68 j), e. v. Georgette Vermeulen, overleden te S.-N.
- 27 Petrus De Beule (80 j), e. v. Lea Poppe, Wijnveld

-augustus

- 02 Edward Durinck (53 j), e. v. Rita Reed, overleden te Sint-Pauwels
- 10 Albert De Beule (77 j), w. v. Maria De Bruyne, Wijnveld
- 15 Elza Van Overmeiren (87 j), w. v. Robert De Belie, overleden te S.-N.
- 17 Achiel Schelfaut (78 j), w. v. Germaine De Cock, RH Vleeshouwersstraat
- 20 Henri Polfliet (89 j), w. v. Emma Creve, Molenstraat
- 29 Maria Jacob (95 j), w. v. Theofiel Van Bocxlaer, overl. te Brasschaat
- 30 Leontina Poppe (78 j), e. v. Albert De Lange, overleden te Sint-Niklaas

-september

- 09 Oscar Bocklandt (70 j), e. v. Germaine V. d. Linden, overl. te Puivelde
- 12 Lisette De Bruyne (70 j), w. v. Louis De Vos, overl. te Sint-Niklaas
- 20 Caroline Ivens (83 j), w. v. Edgard Cerpentier, Hulstbaan
- 22 Oktaaf Leys (89 j), w. v. Celesta Dhondt, overl. te Sint-Gillis
- 24 Vanessa Pots (24 j), e. v. Alain De Mol, overleden te Sint-Niklaas

-oktober

- 02 Maria Meersman (95 j), w. v. Florimond Claus, RH Vleeshouwersstraat
- 03 Gunter Van Goethem (30 j), e. v. Anja Polfliet, overl. te Sint-Niklaas
- 02 Julien De Schrijver (68 j), e. v. Georgette Braeckman, P. Christophestraat
- 03 Cecile Van der Sijpt (67 j), w. v. Marcel Dierick, Zwaanaardestraat
- 06 Paul Heye (80 j), w. v. Olga Maes, Dr. Haeltermanlaan
- 18 Honoré De Smet (68 j), w. v. Jacqueline Raes, Dr. Haeltermanlaan
- 26 Germaine Van Lokeren (87 j), w. v. Isidoor De Witte, RH VI.

-november

- 03 Roger Gyselinck (67 j), e. v. Margareta Vermeulen, Beukenlaan
- 04 Henri Van Bocxlaer (64 j), e. v. Andrea Van den Berghe, Keizerstraat
- 09 Henri Poppe (pater Valeer - 82 j), overleden te La Louvière
- 09 Augusta Speelman (85 j), w. v. Gustaaf Zaman, overleden te Moerbeke
- 14 Maria Van Goethem (86 j), w. v. Frans Van den Bossche, RH VI.
- 15 Filomena Poppe (88 j), w. v. Frans Robijn, Leebrugstraat
- 23 Roger De Witte (56 j), zn. v. René De Witte, overleden te Sint-Niklaas

-december

- 01 Hector Claus (80 j), e. v. Amalia Corveleyn, overleden te Lier
- 04 Willy Hoste (71 j), e. v. Marcella Van Mele, Zwaanaardestraat
- 06 Martha Van Bocxlaer (92 j), w. v. Petrus De Wilde, Sint-Pauwels
- 09 René Van Laere (84 j), e. v. Marie-Madeleine De Smet, Leebrugstraat
- 16 Martha Coppeters (88 j), w. v. Jozef Suy, RH Vleeshouwersstraat
- 17 Fernanda De Mulder (71 j), w. v. Paul De Clercq, Wijnveld
- 17 Emma Verschraege (95 j), overleden te Moerbeke
- 25 Maria Van Bosch (79 j), e. v. Roger Notenbaert, Wijnveld
- 28 Marc Haeck (45 j), e. v. Jeanne Vinckier, Godelieveaan

Door Sinaai vloeide een brede beek die het rioolwater van Belsele en van Sinaaidorp afvoerde. Vooral de bedding langsheen de vroegere Beekstraat, nu Zwaanaardestraat, zorgde voor veel stank en bij stortbuien ook voor overstromingen. Er werden niet alleen woonhuizen naast de beek, maar ook over de beek gebouwd.

De kajotters van Sinaai zongen in 1945 een liedje over deze beek.

DE SNAAISE BEKE
 Muziek: Doornik, Aenderlaender Woord: KARL MESTRACHT

Door on-ze ge-meen-te Naar de wij-de,
 die-pe zee Stroomt de Snaaise Be-ke, Stroomt de Snaaise
 Be-ke Stank en vuil-ig-heid brengt ze meel Des
 jui-chen wij O Be-ke, o Be-ke! O
 vui-le stin-ken-de Beek Luit ons strook

