

SINAÏEK

Tijdschrift van Heemkring "Den Dissel" Sinaai jaargang 10 nr. 3 - 2014



Maggy and the Young Ones

 Den Dissel

Inhoud

Disselingen Etienne De Meester	blz. 35
Lijst der lotelingen in 1907 Jos Daems	blz. 35
Maggy and the Young Ones Jos Daems	blz. 37
Werking Sinaaise sportraad voor de fusie Etienne De Meester	blz. 41
Drie eeuwelingen te Sinaai tussen 1845 en 1870 Etienne De Meester	blz. 43
Davidfondsafdeling "Land van Waas" Etienne De Meester	blz. 44
Sinaainaren die stierven in 1976 Etienne De Meester en Georges Tallir	blz. 46
Lijst der lotelingen 1907	blz. 48

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

Sinaïek is een uitgave van heemkring "Den Dissel" en verschijnt 4 keer per jaar.

Archiefbeheer: Etienne Bogaert

Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren

Administratie: André Verschelden

Samenstelling: Jos Daems

Eindredactie: Annemie Bogaert

V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28 9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64

<http://www.sinaaileft.be/heemkring-den-dissel>

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische of andere middelen, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

© Heemkring "Den Dissel" Sinaai



Met steun van de
Vlaamse overheid



Disselingen

Dialect

Enkele mensen hebben gevolg gegeven aan onze oproep om mee te werken aan het verzamelen van Sinaaise dialectwoorden. We sluiten nu de rij van woorden die beginnen met de letter "A" en publiceren deze in ons volgend nummer van Sinaïek. Vóór 1 oktober verwachten we uw woorden die beginnen met de letter "B".

Tentoonstelling

We blijven onze vraag naar oorlogsmateriaal voor onze tentoonstelling van september herhalen. Onlangs vonden Regi en Rita De Permentier-Bolsens nog een interessant document van een soldaat uit WO 1 dat ze ons bezorgden. Wie is de volgende?

Schenkeningen

Georgette D'Hooghe: enkele geschiedenisboeken

Christiane Vercauteren: twee schildjes van de schuttersmaatschappij "De Vlaamsche Wacht"

Alfons Van Hooydonck: gegevens en zakenpapieren over de smid Julien Baes

Marc Tirez: een oude stafkaart en tijdschriften van de O.K. K. Land van Waas

Hans Van Poucke: een wielertuitje van wielierclub "Rijdt Lustig"

Raf Van Mieghem: twee boeken over Groot-Sint-Niklaas

Ronny De Mulder: een inventaris van het oud-archief van Sinaai

Rechtzetting

In de lijst van overleden Sinaainaren werd een verkeerde sterfdatum van Patrick De Bock meegedeeld, de juiste is 4 november 2013.

Etienne De Meester



Lijst der Lotelingen
van het Militiekanton Sinay
der Lichting 1907

België nam in 1830 het Napoleontische dienstplichtsysteem over. Ieder jaar werden uit de 19-jarigen (na 1847 de 20-jarigen) dertienduizend rekruten geloot, die vervolgens een dienstplicht van twee à drie jaar moesten vervullen. De loting vond steeds plaats in februari en de lotelingen moesten uit een tamboer of legertrommel hun nummer trekken. Trok men een laag nummer (de grens werd bij wet vastgelegd voor het district), dan moest men vanaf oktober zijn dienstplicht gaan vervullen. Trok men een hoog nummer, dan had men meer geluk en werd vrijgesteld. Zij die over voldoende financiële middelen beschikten, konden zich vrijkopen door hun lot aan een minder vermogende te verkopen. In november 1909 werd de loting afgeschaft. Op bladzijde 48 staan de namen van de lotelingen lichting 1907 van het militiekanton Sinaai.

Jos Daems



Maggy
and



the

Young Ones



Augustus 1969: de stand van André Beirens op de ambacht- en neringbeurs te Sinaai was de ideale plaats voor een rustpauze. vlnr. Etienne De Keyzer, Chris Vermeiren, Dirk De Witte, Marian Wojtulewski, Jacqueline Van Rompu en Maggy Wojtulewski

Maggy and the Young Ones

Ine Daems, leerlinge van het 5^e leerjaar in 2013, had om zich voor te bereiden voor een spreekbeurt een interview met haar mémé Maggy Wojtulewski. Dit artikel is gebaseerd op haar gegevens.

Jozef Wojtulewski (° Bialystok 29 juli 1914 - † Sinaai 14 augustus 1989) landde in 1944 met de 1^e Pantserdivisie van generaal Stanisław Maczek in Normandië. Als onderdeel van het Canadese Eerste Leger stootte Maczeks divisie door, via België en Nederland, tot in Duitsland. Tijdens een rustpauze te Sinaai, waar de eenheid van Jozef haar tenten opgeslagen had in een weide aan de ouderlijke woning van Magda De Weirdt (° Sinaai 4 juli 1922), werd hij verliefd op haar. Hij beloofde om na de oorlog terug te komen, wat Magda eerst niet geloofde. Maar in 1945 stond Jozef terug voor haar deur om definitief in Sinaai te blijven; zij huwden dan ook dat zelfde jaar te Sinaai op 9 augustus 1945. Het gezin kreeg drie kinderen: Marian (° Lokeren 9 mei 1946), Maggy (° Sint-Niklaas 2 mei 1953) en Margot (° Sint-Niklaas 22 augustus 1956).

Dat er liefde voor de muziek in het gezin aanwezig was bleef niet lang verborgen. De 8-jarige Maggy ging met haar jongere zus Margot pianolessen volgen bij kleuterjuf Florida Van den Broeck. Deze lessen kreeg Maggy tot haar 13 jaar. Haar broer Marian kocht in die periode een gitaar en leerde liedjes te spelen van de radio. In deze prille beginperiode begeleidde Maggy hem met haar stem. Marian besloot daarop in 1966 met enkele vrienden een groepje op te richten en zijn zus zou het vocale gedeelte op zich nemen. Het orkestje oefende die periode in de ouderlijke woning en moest om tien uur stoppen met hun repetities.



1967 - Hun eerste optreden in de parochiezaal

Tijdens de viering van het 750-jarig bestaan van onze parochie in 1967 werd er een speciale avond ingericht onder de naam "Spelevaren". Iedereen die een hobby had mocht deze, begeleid door een peter, tonen aan het publiek. Onze jonge muzikanten spoorden Herman Coddens aan deze taak op zich te nemen. Robert Verstraeten (drums), Chris Vermeiren (ritmegitaar), Dirk De Witte (basgitaar), Marian (sologitaar - groepsleider) en Maggy (zang) stapten die avond op het podium en hun eerste optreden was een feit. Hun repertoire bestond nog maar uit een tiental liedjes die ze goed kenden, maar iedereen was die avond zo in de wolven dat er wel een vervolg moest komen.

's Anderendaags kregen ze het voorstel om op te treden tijdens de schoolfeest. Vanaf dat ogenblik waren "Maggy and the Young Ones" geboren. Ondanks de primitieve muziekinstallatie die ze hadden, kregen ze nog aanbiedingen. Op het einde van die maand mei mochten ze het huwelijk van Willy Heyninck opluisteren. Maggy, die nog

maar 14 jaar was, werd wel onmiddellijk na het optreden naar huis gebracht: zij moest s'anderendaags naar school. In juni mocht de groep dan optreden tijdens het schoolfeest in de Vleeshouwersstraat; de openingsdans werd ingezet door de directrice Zr. Ildefons met E.H. Alfons Van Zandycke. Maggy stond als 14-jarige versted: niet van de dans maar van oei, die drinken ook een pintje.

Na het schoolfeest werd de band versterkt met Etienne De Keyzer (drums) en Jacqueline Van Rompu (orgel). Vanaf dan kwamen er regelmatig contracten binnen en moesten ze ook een lokaal vinden waar ze konden repeteren. Want ze konden de burens niet langer lastig vallen met hun "LAWAAI". Gelukkig kwam het gemeentebestuur ter hulp en mochten ze twee maal per week de kelder van het Troelant als repetitielokaal gebruiken. Dit bracht wel extra werk mee, omdat ze regelmatig eerst het water dat er in de kelder stond moesten wegscheppen. Maggy, die nog school liep, moest wel van haar ouders eerst en vooral zorgen voor goede resultaten, maar dat was voor haar geen probleem want ze zong zo graag en had er alles voor over. Een optreden in de Sint-Antoniusskiring op Duizend Appels bleef in haar herinnering, omdat ze toen werden begeleid door de saxofoon van Frans Strobbe.

In een later stadium begonnen ze met de oprichting van een fanclub, geleid door Hubert Van Gremberghen, Luc Van Damme en hun conferencier Willy Vermeiren. Het zenuwcentrum van dit gebeuren lag ten huize Wojtulewski. Overal waar ze optraden in Sinaai, Stekene, Eksaarde, Belsele, Puivelde, Waasmunster kreeg de fanclub steeds meer leden en telde in de topperiode 1500 betalende leden. "Maggy and the Young Ones" hadden zelfs roadies die hen begeleidden, Etienne Coppens, Luc Van Damme, Nestor Van Nerum, Hubert Van Gremberghen en Jozef Wojtulewski. De groep probeerde altijd de liedjes van de hitparade te spelen, maar stilaan kwam de vraag of ze geen eigen melodie konden maken.



Door het enthousiasme van hun fanclub deden ze in 1969 mee aan de zangwedstrijd 'Beat en Popsterren'. Via de halve finale in Zulte gingen ze rechtstreeks naar de finale te Wevelgem in zaal 'Cortina', waar één van de juryleden Will Tura was. Ze wonnen er de tweede prijs, een stereo-installatie. Deze werd verkocht en met de opbrengst trokken ze naar Bert Cleysen en zijn echtgenote Héléne Lauwers uit Beveren, de eigenaars van de opnamestudio 'Flora Records' te Brussel. Hun eerste single was geboren, "Vergeef me" - "Denk niet aan morgen" op tekst en muziek van Marian werd op vinyl uitgebracht (Label: Flora Records - 136 - 1969). Er werden ongeveer 5000 exemplaren van deze single verkocht.



Door het contact van Dirk De Witte met zanger John Larry en diens drummer Roger Van de Merle konden ze samenwerken met producer Al Van Dam. Hun tweede single "Weet Jij" - "Shalalalala" ook op tekst en muziek van Marian werd opgenomen in de 'Decca Studio's' te Brussel. Deze single zag het daglicht in 1970 onder het label "Elf Provinciën" (Release Nummer 115/37034 Y) en er werden circa 7000 stuks van verkocht. Het kleedje op de hoes was een geschenk

van een Tunesiër die in het Wijnveld woonde.

Om de verkoop van de plaat te stimuleren werden ze op kerstavond 1970 geïnterviewd in het programma 'Vragen staat vrij', dat gepresenteerd werd door Radio 2-icoon Jos Baudewijn. Er volgde ook een TV-optreden in het programma "Binnen en Buiten", dat gepresenteerd werd door Mike Verdrengh en René Van der Speeten. Het aantal optredens dat hieruit voortvloeide was enorm: tot 120 keer per jaar konden men hen gaan bewonderen in gans Vlaanderen, zelfs Limburg was in de ban van "Maggy and the Young Ones". Helaas komt er aan alle mooie liedjes een einde en voor hen was dat in 1972: het begin van de discobars. Enkele groepsleden wilden een ander genre muziek spelen en begonnen met een nieuwe band onder de naam "Sympathie". "Maggy and the Young Ones" werkte in een beperkte bezetting de contracten af. Dit betekende niet dat ze plots verdwenen, FM Sinaai bleef op algemene aanvraag hun singles grijsdraaien.

Twintig jaar later, in 1992, kregen ze het verzoek om met een paar groepsleden nog eens op te treden. Dit kende zoveel succes dat ze besloten terug te gaan repeteren en zo kon de groep nog enkele keren hun muziek op het podium uitvoeren. Dit gebeurde o.a. met Zwaanaarde Kermis, op het Heieinde te Lokeren en op de Dries te Sinaai. Vele oude trouwe fans beleefden hier weer hun jeugd en waren gelukkig met deze laatste optredens en het einde van "Maggy and the Young Ones".

Jos Daems



vlnr. Chris Vermeiren, Etienne De Keyzer, Jacqueline Van Rompu, Marian Wojtulewski, Dirk De Witte en Maggy Wojtulewski



1970 - De winnende ploeg van de Molenhoek



1971/1972 - Tijdens het damesvoetbal hielden Elza en Oswald Thuysbaert Etienne De Meester en Jos Andries goed in het oog.

Werking Sinaaise sportraad voor de fusie

SPORTBIËNNALE 1970



De Gemeentelijke Sportraad van Sinaai werd opgericht op 18 februari 1970, het jaar waarin nagenoeg elke gemeente een sportgangmaker aanduidde in het kader van de nationale campagne "Sportbiënnale 70". Het was een initiatief van Prof. Dr. Frans Van Mechelen, toenmalig minister van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtlevens.

In onze gemeente aanvaardde schepen van sport Arthur Baeckelandt het voorzitterschap, René Van Britsom werd ondervoorzitter, Jos Andries schatbewaarder en sportgangmaker Etienne De Meester secretaris.

Tijdens het eerste werkjaar organiseerde de kersverse sportraad een zeskamp tussen zes wijkploegen op het voetbalveld van F. C. Herleving Sinaai. In 2014 is dit nog altijd het evenement waarrond de jaarlijkse volkssportfeesten worden georganiseerd. Sedert 1983 gebeurt dit samen met de dorpsraad en weken de organisatoren uit naar de Dries van Sinaai. Bij de eerste edities bleek de ploeg van de Molenhoek de sterkste

In september 1970 startte Nele Maes met een turncursus voor dames in het zaaltje van de meisjesschool. Toen de sportgangmaker het van haar overnam werd het damesturnen uitgebreid naar het schooltje van de Leebrug en naar de zaal van de vroegere jongensschool van Klein-Sinaai. Uiteindelijk zorgde Hilde Bruyninckx voor de voortzetting van het turnen in het centrum en dat houdt nu nog altijd stand.

In 1971 en 1972 zorgde de sportraad voor het sportief gedeelte op het volksfeest van de basisschool op de wijk Leebrug. Het hoogtepunt hier was damesvoetbal met een plaatselijke ploeg tegen de rest van de gemeente, telkens met veel toeschouwers, veel hilariteit en ambiance.

Tegen buurgemeente Eksaarde organiseerde de raad tweemaal een intergemeentelijke sport- en spelontmoeting. Het ging er bij momenten heftig aan toe.

Belangrijk in 1972 was de inrichting van een noodturnzaal voor de plaatselijke scholen en de verenigingen in de vroegere kapel van de zusters Maricolen aan de Vleeshouwersstraat. Hierdoor kon voor het eerst een bijzondere leerkracht lichamelijke opvoeding worden aangeworven. Het zaaltje bleef in gebruik tot de opening van de sporthal in 1980.

Ook vanaf 1972 organiseerden de sportraadsleden in maart een sportavond waarop de "Prijs voor sportverdienste" van het voorbije jaar werd toegekend. De laureaten waren: André Sertijn (judo) voor het jaar 1971, Patrick Joos (wielrennen) voor 1972, atletiekclub Belsi voor 1973, Willy Laureys (atletiek) voor 1974 met Miel Puttemans als eregast en tenslotte Judoclub Troelant voor het sportjaar 1975.

In 1973 en '74 werkte de raad mee aan de sportontmoetingen tijdens de twee verzusteringen, eens uit en eens thuis, met de Nederlandse gemeente Heumen-Malden. Telkens namen heel wat verenigingen hieraan deel.

In het vijfde werkjaar (lustrumviering) pakte de raad uit met een fototentoonstelling "Sport in Sinaai" op het gemeentehuis. Om de plaatselijke sportverenigingen nog meer in de kijker te plaatsen verspreidde de raad een reeks clubfoto's.

Meermaals lag de sportraad aan de basis bij de oprichting van nieuwe sportverenigingen: volleybalclub Sibok in 1972, wielertoeristenclub Rijdt Lustig in 1973 en de Linievissers in 1974. Tijdens de bestuursperiode 1970-1976 groeide het aantal clubs tot bijna dertig. Ook liet de Gemeentelijke Sportraad zich niet onbetuigd bij het organiseren van nationale activiteiten opgezet door Bloso, o. a. de Sportbiënnale, het Olympisch Minimum, de gezinskilometer, Sportreal, Sportiva,

Na de fusie met Sint-Niklaas bleef de SR als sportwerkgroep actief met recreatief volleybal voor dames en heren (Sport+club), tennislessen in de sporthal en vooral met de jaarlijkse zeskamp in de maand augustus.

Naast de reeds genoemde personen behoorden nog anderen tot de Gemeentelijke Sportraad: Arnold Ott, Theo Verschueren, Marcel Van den Bossche, Jozef Naudts, Firmin Seghers, Eddy Van den Bossche, Georges Tallir en vanuit Klein-Sinaai Willy Martens en Julien De Witte.

Etienne De Meester



Patrick Joos ontving de "Prijs voor Sportverdienste 1972".

Drie eeuwelingen te Sinaai tussen 1845 en 1870

In de 19^e eeuw was "oud" worden niet vanzelfsprekend. Toch leefden er in de periode 1845 tot 1870 drie eeuwelingen in onze gemeente. Hun namen vonden we terug in het boek "Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen" van De Potter en Broeckaert. Etienne Bogaert raadpleegde zijn genealogisch bestand en vond nog meer gegevens over twee van hen.

Pieter De Wilde

Geboren te Sinaai op 13 februari 1744 en er overleden op 13 februari 1845 (101 jaar)
Hij bleef ongehuwd tot zijn 72^e jaar tot hij trouwde met Joanna Carolea Van Doorne.
Ze kregen twee kinderen waarvan we alleen Augustin (°1818 en † 12.01.1906) terugvonden.

ouders

Egidius De Wilde (°1712 Sinaai) en Johanna Maria Van Uytvanck (° circa 1726 Sinaai)

grootouders

Johannes De Wilde (°1664 Sinaai) en Catharina Van Osselaer (°1690 Sinaai)

overgrootouders

Petrus De Wilde (°1623 Sinaai) en Petronilla Prycker (°1632 Sinaai)

Als 100-jarige nam hij nog deel aan een ringsteking en reed hij te paard naar Zeveneken.



Constantijn Vermeiren

Geboren te Moerbeke op 23 december 1768.
Overleden te Sinaai op 20 april 1854 (100 jaar en 3 maanden).
Geen andere gegevens gevonden.

Jacobus Emmanuël Van Onderbergen

Geboren te Sinaai op 8 september 1768
Gehuwd met Joanna Maria Smet (°1776 te Sinaai) op 5 maart 1801
Datum van zijn overlijden niet gevonden, maar we weten wel dat ter gelegenheid van zijn jubeljaar in 1868 een groot feest gegeven werd.

voorouders van zijn echtgenote:

ouders

Petrus Franciscus Smet (°1743) en Maria Catharina Van Doorselaer

grootouders

Egidius Smet (°1704) en Maria Poppe (1701)

overgrootouders

Petrus De Smedt (1663) en Petronilla Baert

Etienne De Meester

Davidsondsafdeling “Land van Waas”

telde 26 Sinaaise leden in 1914

In ons eerste jaarboek (2005) kan je lezen dat de Davidsondsafdeling Sinaai ontstond in 1830. Wel was er reeds een Consciencekring actief in onze gemeente maar de werking hiervan viel stil tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij het uitbreken van die oorlog bestond er wel een afdeling van het Davidsondsfonds in het Land van Waas met leden uit volgende gemeenten: Sint-Niklaas, Belsele, Beveren, Burcht, De Klinge, Doel, Elversele, Haasdonk, Kallo, Kemzeke, Kieldrecht, Meerdonk, Melsele, Nieuwkerken, Sinaai, Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, Stekene, Verrebroek, Vrasene, Waasmunster en Zwijndrecht.

Tot het bestuur behoorden:

voorzitter: E. H. Kan. Amaat Joos, bestuurder van de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas

ondervoorzitter: H. Segers, nijveraer uit de Zamanstraat te Sint-Niklaas

secretaris-schatbewaarder: Fr. Vydt, stadsontvanger, eveneens uit de Zamanstraat

leden: E. H. Arthur Verstraeten, bestuurder van het Sint-Jozefsgesticht, Sint-Niklaas

E. H. Eugène De Hovre, leraar aan het Klein-Seminarie, Sint-Niklaas

E. H. Karel De Leenheer, leraar aan de Normaalschool, Sint-Niklaas

E. H. Frans De Hovre, leraar aan het Sint-Jozefsgesticht, Sint-Niklaas

E. H. Gustaaf Heyvaert, bestuurder van het klooster, Zwijndrecht

Alfons Verwilghen, advocaat, lid van de bestendige afvaardiging, Sint-Niklaas

Dr. M. Palms, geneesheer, Beveren

Dr. Karel Heyndrickx, voorzitter van de Katholieke Gilde en van “Den Vlaamschen Kring”

Jan De Smedt, leraar aan de Normaalschool, Sint-Niklaas

Jozef Verstraeten, burgemeester, Sinaai

Dr. Theo Loos, geneesheer, Waasmunster

Hendrik Heyman, secretaris, leraar en voorzitter van de toneelafdeling, Sint-Niklaas

Bij het begin van WO I telde de Wase afdeling van het Davidsondsfonds 784 leden waarvan 335 uit Sint-Niklaas en 449 uit de andere gemeenten. In elk van deze gemeenten was er ook een adres waar de plaatselijke leden hun boeken konden afhalen. Voor Sinaai was dat bij schilder Désiré Van Weymersch.

Volgende Sinaainaren waren in 1914 lid:

- 1) E. H. Jan Baptist Ponnet, pastoor
- 2) E. H. Edward Sterck, onderpastoor
- 3) E. H. Cyriel Reynaert, onderpastoor
- 4) E. H. Kamiel Van Britsom, schoolopziener
- 5) E. H. Camiel Van der Massen, bestuurder van het klooster
- 6) Jozef Verstraeten, burgemeester
- 7) Clément De Bock, notaris

- 8) Polydoor De Grootte, bloemist
- 9) Henri De Walsche, hoofdonderwijzer in Klein-Sinaai
- 10) Edmond De Smedt, veearts
- 11) Reimond Haelterman, geneesheer
- 12) Hector Hemelaer, onderwijzer
- 13) Jan Lecocq, gemeentesecretaris
- 14) Romain Melchers, hoofdonderwijzer
- 15) Désiré Moens, onderwijzer Zwaanaarde
- 16) Polydoor Raemdonck, rentenier
- 17) Karel Schelfaut, schepen
- 18) Aloïs Stevens, organist
- 19) Emiel Van de Sompel, bloemist
- 20) Kamiel Verschraege, bloemist
- 21) Désiré Van Weymersch, schilder
- 22) Gustaaf Weyn, drukker
- 23) Alfons Weytens, geneesheer
- 24) Edward De Beule, gemeenteraadslid
- 25) Jan De Beule, olieslager
- 26) Domien De Witte, landbouwer Klein-Sinaai

Etienne De Meester



SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1976

Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari

- 11 Maria De Geest (77j), w.v. Alfons Van Bocxlaer, Kernemelkstraat, † Eksaarde
- 15 Emiel Vercauteren (87j), w. v. Augusta Baeke, Hellestraat, † Sinaai
- 19 Achiel Poppe (78j), e. v. Anna Maria Goethals, Zwaanaardestraat, † Sinaai
- 31 Leontine De Belie (81j), ong., Vleeshouwersstraat, † Sint-Niklaas

-februari

- 01 Hilaire De Backer (73j), e. v. Magdalena Braem, Hellestraat
- 03 Maria Mertens (79j), e. v. Julianus Van Driessche, Stationsstraat
- 17 Jozef De Vos (70j), e. v. Emma De Decker, Zwaanaardestraat, † Sint-Niklaas
- 20 Georges (Joris) Poppe (58j), e. v. Angela Van Remoortere, † Sint-Niklaas

-maart

- 01 Lucien Vercammen (41j), ong. Leebrugstraat
- 04 Gunther Maes (1m), Stationstraat, † St-Niklaas
- 11 Clothilde Van Damme (90j), ong. Leebrugstraat
- 15 Maria Smet (81j), ong. Molenstraat, † Sinaai
- 24 Anna Van Noot (76j), kloosterlinge
- 27 Honoré Van Osselaer (72j) w. v. Laura Smet, † Waasmunster

-april

- 14 (Anna) Eliza Roels (81j), w. v. Emiel Van Driessche, Hulstbaan, † Sinaai
- 17 Gustaaf Vercauteren (84j), w. v. Octavie Bussens, Zwaanaardestraat, † Sinaai
- 20 Jozef De Wolf (55j), e. v. Hilda Staessens, Tinelstraat, † Sint-Niklaas
- 22 Jan De Wilde (73j), e. v. Augusta Ongena, Leebrugstraat, † Lokeren

-mei

- 04 Paulus Poppe (48j), ong. Hulstbaan, † Sinaai
- 08 Adolf Cornu (72j), e. v. Zulma Laureys, Puiveldestraat, † Sint-Niklaas
- 12 Elodie Baeke (83j), w.v. Achiel Bal, Stationstraat, † Sinaai
- 18 Maria Weytens (72j), ong. Dries, † Sinaai
- 22 Raymond Van der Cruyssen (81j), w. v. Anna Sturm, Vleeshouwersstraat
- 27 Cyriel Van Wetteren (84), e. v. Maria Smet, † Sinaai

-juni

- 05 Constantin Van Waes (84j), w.v. Livina De Clerck, † Sint-Gillis-Waas
- 10 Lucia De Vos (70j), w. v. Alfons Bracke, Cadzandstraat, † Sint-Niklaas
- 17 Maria Smet (65j); e.v. Gerard Polfliet, Cadzandstraat, † Sinaai
- 19 (Maria) Leontine Verbeke (84j), e. v. Frans Smet, Luitentuit, † St-Niklaas

-juli

- 01 Oscar Minnebo (70j), e. v. Josephine Herman, Dorpsstraat, † Sinaai
- 05 Jeaninne Baecke (57j), e.v. August Schietse, Dorpsstraat, † Gent
- 06 Karel (Louis) Van Bocxlaer (88j), w.v. Katharina Van Bocxlaer, e.v. Josephine Vercammen, Leebrugstraat, † Sinaai

- 08 Emiel Onbekent (62j), e. v. Henriette Smet, Molenstraat, † Sinaai
- 12 Alfons Ongena (73j), e. v. Maria Windey, Hondsneststraat, † Sint-Niklaas
- 18 Marie-Jeanne Clarisse (25j), e.v. Norbert Maertens, Molenstraat, † Sint-Niklaas
- 30 Georges Mets (60j), e. v. Robertine Van Osselaer, † Sint-Niklaas

-augustus

- 14 Henri Ongena (81j), ong. Eindestraat, † Sinaai
- 12 (Octavie) Helena Ferket (87j), ong. Dorpsstraat, † Sinaai
- 18 Willy Dierick (36j), e.v. Rachel Van De Putte, Hellestraat, † Gent
- 25 Gustaaf Van Hoorde (75j), e. v. Philomena Goossens, † Sint-Niklaas

-september

- 04 Martha Windey (72j) w. v. Gustaaf Daele, † Mechelen
- 04 Alfonsine Westhoven (89j),
- 04 Omer Moens (81j), e. v. Rachel De Smedt, Leebrugstraat, † Sinaai
- 08 Petrus De Meester (73j), w. v. Angela De Baere, Stationsstraat, † Sint-Niklaas
- 20 Petrus Varewijck (75j), e. v. Maria Van Puyvelde, Hulstbaan, † Eksaarde
- 21 Nobels Alfons (52j), e. v. Maria Van den Broeck, † Gent
- 24 Remi Van Bocxlaer (60j), ong. Hulstbaan, † Sint-Niklaas
- 26 Irma Eyerman (84j), w. v. Cyriel Moens, Zwaanaardestraat, † Sint-Niklaas

-oktober

- 08 Maria De Cock e.v. Achille Lenaerts, † Sint-Niklaas
- 12 Leo Speelman (71j), ong. Tinelstraat
- 26 Martha Van Hooste (68j), e.v. Cyriel Van Marcke, Weimanstraat, † Sinaai
- 28 Maria Creve (69j), ong. Cadzandstraat, † Sint-Niklaas

-november

- 11 Martha Rooms (71j), w. v. Gerard Beirnaert, Zwaanaardestraat, † Sint-Niklaas
- 12 Josephina Mathijs (68j.) e. v. René Bogaert, † Antwerpen
- 16 Maria Van De Putte (74j), w. v. Alfons Rooms, Dorpsstraat, † Kapellen
- 16 Oscar Bussens (89j), e. v. Maria Vercauteren, Zwaanaardestraat, † Lokeren

-december

- 02 Anna Smet (72j), e. v. Henri Durinck, Molenstraat, † Sint-Gillis-Waas
- 10 Aloïs De Geest (75j), e. v. (Romanie) Augusta Verwulgen, Hooimanstraat, † Sinaai
- 11 Albert Ferket (71j), e.v. Zulma Verbeke, Luitentuit
- 11 Emiel Baert (72j), e.v. Henriette Van Driessche, Vleeshouwersstraat, † Sinaai
- 21 Edmond De Bock (78j), w. v. Leonie De Vos, Molenstraat, † Sint-Gillis-Waas

Etienne De Meester en Georges Tallir

**Lijst der Lotelingen
van het Militiekanton Sinay
der Lichting 1907**

Hoogste nummer

Laagste nummer 28

VF

BELCELE

- 1 Aerts Gustaaf
- 2 Braecke Cyriel
- 3 Codenie Isidoor-Victor
- 4 Codenic Theofiel-Ghisleen
- 5 De Beleur Alois-Henri
- 6 De Clercq Desiderius
- 7 Depover Pieter-Eugène
- 8 De Prijcker Jan-Edmond
- 9 De Vos Theofiel
- 10 De Wilde Ferdinand-Emiel
- 11 Beckelaert Augustinus
- 12 Fierens Petrus-Archieus
- 13 Francq Petrus-Jan
- 14 Grosseus Alois-Prudent
- 15 Laureys Petrus-Cyriel
- 16 Smet Arthur-Armandus
- 17 Smet Gentil-Frans
- 18 Smet Karel-Louis
- 19 Smet Petrus-Frans
- 20 Spiessels Augustus
- 21 Van Aelst Jan-Frans
- 22 Van den Dorpel Karel-Lodewijk
- 23 Van Havenmaet Petrus-Odilon-Victor
- 24 Van Hecke Cyriel-Kamiel
- 25 Van Landeghem Augustus
- 26 Zaman Jozef-August

DACKNAM

- 1 Audenaert Petrus-Serafien
- 2 Baeyens Petrus
- 3 Haeck Florimond-Stefan
- 4 Schelfont Emiel-Karel-Louis
- 5 Smet Kilaerd-Alois
- 6 Van Assel Noël-Paul
- 7 Van den Abele Edgard-Alois
- 8 Van Driessche Leuwin-Oscar
- 9 Van Slijcken Cesar-Theofiel
- 10 Verniers Henricus-Augustien
- 11 Verschelden Ludovicus-Alois

EXAERDE

- 1 Adriannsens Dominicus
- 2 Ansoert Emilius
- 3 Apere Emilius-Frans
- 4 Audenaert Cyrellus
- 5 Audenaert Frans-Leo
- 6 Bourdesand Tom Emilius
- 7 Celie Polydorus
- 8 De Beleur Alois
- 9 De Laeter Jozef-Arthur Ferdinand
- 10 De Mol Edmond-Léo
- 11 De Kycke Cyriel
- 12 De Rycke Theofiel
- 13 De Smet Rudell-Augustien
- 14 De Veirman Alois
- 15 De Veirman Leon-Marie
- 16 De Vos Augustien
- 17 De Vos Gustaaf-Jozef
- 18 De Vos Petrus-Franciscus-Naverius
- 19 De Wilde Hendrik
- 20 De Wilde Raymond
- 21 Dierick Gentil-Constant
- 22 Elsmoortel Cyriel-Augustien-Hubert
- 23 Goethals Hendrik
- 24 Gijssel Franciscus-Beneditus
- 25 Kluck Edvard
- 26 Lemaert Victor
- 27 Maes Julius
- 28 Marchand Henricus
- 29 Naudts Adolff-Jozef
- 30 Naudts Victor-Fernand-Bernard
- 31 Orgena Petrus-Alois
- 32 Orgena Petrus-Joannes

- 33 Orgenaert Gustaaf
- 34 Orgenaert Serafien
- 35 Ott Dominicus-Theophilus
- 36 Ott Philemon-Jozef
- 37 Praet Cyrellus
- 38 Raes Leo-Clement
- 39 Stevelinck Cesar-Franciscus
- 40 Steveninck Alois-Alois
- 41 Tjytendaele Jan-Frans
- 42 Van Busselsere Adolff
- 43 Van Damme Mauritius-Emilius
- 44 Van Damme Oscar-Hendrik
- 45 Van de Palle Florentinus
- 46 Van de Sompel Alois-Emiel-Leon
- 47 Van de Sompel Florimond
- 48 Van de Vijver Kamiel
- 49 Van Hooste Henri
- 50 Van Kerschaver Petrus-Cyriel
- 51 Van Laere Leon-Marie
- 52 Van Rumst Livinus-Jozef
- 53 Veronissen Desiré
- 54 Verniers Theofiel
- 55 Vestracten Edmond
- 56 Vispoel Augustinus
- 57 Zaman Felix-Donat

SINAY

- 1 Aendenboom Victor-August
- 2 Anneour Alois-Augustien
- 3 Bauwens Emiel-Benedikt
- 4 Beinaert Gustaaf
- 5 Bogaert August-Marie
- 6 Boudt Karel-Louis
- 7 Broeckaert Desiré
- 8 Bussens Oscar
- 9 Cozzriere Octaaf-Isidoor
- 10 De Baere Cyriel
- 11 De Bock Pieter-Alois
- 12 De Clercq Jozef-Prospere
- 13 De Clercq Leopold
- 14 De Looze Henri
- 15 De Plucker Petrus-Alois
- 16 De Mey Kamiel-Jozef
- 17 De Witte Laurens-Damien
- 18 Dhondt Frans
- 19 Driack Frans-Leo
- 20 Fiers Alois
- 21 Geubels Amedeo-Bernard-Marie
- 22 Heynderickx Emiel-Cyriel
- 23 Lachmann Leonard-Kamiel
- 24 Leijts Alois
- 25 Lega Arthur
- 26 Mariens Jan
- 27 Moens Cyriel-Gisleen
- 28 Noens Alfred
- 29 Orgena Gustaaf
- 30 Polliet Constant-Marie
- 31 Raemdonck Jozef
- 32 Robyn Oscar
- 33 Smet Henri-Frans
- 34 Stremersch Edvard
- 35 Stremersch Petrus
- 36 Vael Jan-Louis
- 37 Van den Bossche Alfred-Louis
- 38 Van Driessche Emiel
- 39 Van Eynde Pieter-Adolff
- 40 Van Goethem Edmond-Jozef
- 41 Van Hecke August
- 42 Van Overloop Hippoliet
- 43 Van Puvelde Jan-René
- 44 Van Rossen Adolff-Cyriel
- 45 Van Vessole Dionisius
- 46 Zaman Idelfons
- 47 Zaman Jozef-Kamiel