

SINAÏEK

Tijdschrift van Heemkring "Den Dissel" Sinaai jaargang 8 nr. 3 - 2012



1931

Bestuur Boldersmaatschappij Stenenmuur

Inhoud

Disselingen	blz. 35
Etienne De Meester	
Het oorlogsverhaal van Roger Van Hoye (deel III)	blz. 36
René Windey & Georges Tallir	
Leven in de brouwerij op de Nacht van de Geschiedenis	blz. 42
Annemie Bogaert	
Kroniek 1982	blz. 43
Etienne De Meester	
Overledenen 1982	blz. 46
André Bal & Etienne De Meester	

Foto Cover:

Op de foto van het Bestuur van de Boldersmaatschappij staan vlnr.: Cyriel Van Hoye, Frans De Greyt, Henri De Waele en Honoré De Smedt. Zittend erkennen we Polydoor Smet en Theofiel De Meester.

WO I

Raf Creve liet ons documenten en foto 's zien van Livinus Van Lyssebettens.

Jos Daems & Etienne Bogaert

Ons archief in de bovenzaal op het gemeentehuis
is elke zaterdag toegankelijk van 10u tot 11u30

Sinaïek is een uitgave van heemkring "Den Dissel" en verschijnt 4 keer per jaar.

Archiefbeheer: Etienne Bogaert

Fotoarchief: Georges Tallir, Walter Vermeiren

Administratie: André Verschelden

Samenstelling: Jos Daems

Eindredactie: Annemie Bogaert

V.U. Etienne De Meester, Edgar Tinelstraat 28 9112 Sinaai, Tel. 03 772 41 64



Met steun van de
Vlaamse overheid



Disselingen

Jaarboek

Zoals eerder aangekondigd handelt ons jaarboek 2012 over onze dorpsgenoot Edgar Tinel, de toondichter die precies honderd jaar geleden stierf. Gezien de vele informatie en illustraties waarover we nu beschikken wordt het een uniek lees- en kijkboek. Vooral omdat we hierin veel aandacht besteden aan de verschillende benaderingen van de kunstenaar: een levensschets, zijn werken, de begrafenis, zijn familie met kwartierstaat (stamboom), zijn monument op het kerkhof, de functies die hij uitoefende, de feesten en herdenkingen en de blijvende band met zijn geboortedorp. Door deze veelzijdigheid zal de lezer ongetwijfeld een totaalbeeld krijgen van deze diepgelovige, Vlaamse maar ook koppige en eigenzinnige toonkunstenaar die ook buiten onze grenzen naam en faam verwierf.

We denken dat veel Sinaainaren dit achtste jaarboek willen bezitten. Voor onze 375 leden wordt alvast een exemplaar voorbehouden. Anderen doen er goed aan om een boek te reserveren vóór 15 augustus bij een van onze bestuursleden.

Karel Strobbe

In "Tijd-Schrift - Heemkunde en lokaal erfgoedpraktijk in Vlaanderen" verscheen een bijdrage van Karel Strobbe die in het begin van onze heemkring bestuurslid was. In het themanummer over "Helden en erfgoed" (Jaargang 2, nr 1 april 2012, blz. 49 tot 61) schrijft hij over de Limburgse oorlogshelden in de 20^{ste} eeuw.

Karel (°1984) studeerde af als master in de geschiedenis aan de Gentse universiteit in 2006.

Schenkeningen

Maria De Smet: sierbord met Tinel en een tasje van Sinaai, geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten

André en Norma De Tender - Robijn: oude bidprentjes

Marie-Madeleine De Smet: een diploma van duivenmaatschappij De Zwaluw uit 1924, gedachtenisprentjes en gebeden uit de 19^e en begin 20^e eeuw

Julienne Daems - Deleu: bidprentjes

Piet Coppens: een portret van Edgar Tinel, bidprentjes, boeken, werkdocumenten en schetsen van de vroegere tekenschool (avondschool) en geboortekaartjes

Gerda Van Daele - Bruggeman: bidprentjes

Paul Plaquet: facturen van brouwerij Claus en legplanken voor een boekenrek

Michel Dhondt: materiaal voor klasement

Christiane Vercauteren: foto's van de inzegening van de nieuwe klaslokalen van de meisjesschool.

Bedankt namens "Den Dissel"

Etienne De Meester
Voorzitter heemkring

Het oorlogsverhaal van Roger Van Hoyer (deel III)

In het derde en laatste deel van het oorlogsverhaal worden de laatste maanden van het verblijf in Duitsland beschreven en ook de terugkeer naar Sinaai. Foto's brengen een beeld van de vreugde op de wijk Stenenmuur na de thuiskomst.

Bevrijding in zicht (vervolg)

In oktober 1944 moesten we in Peres plaats ruimen voor 800 Nederlandse politieke gevangenen. Ze kwamen uit Amersfoort en droegen smerige, witgestreepte kleren, voorzien van een nummer en de P.D.K. Sommige van hen waren zeer ondervoed. Niettegenstaande hun toestand werden ze verplicht tewerkgesteld. Hun aantal verminderde als sneeuw voor de zon.

Wij werden overgebracht naar een ander dorpje, Rötha. Daar kregen we als huisvesting een soort parochiezaal, waar stapelbedden van drie hoog stonden opgesteld.

Nu zaten wij al op zeven kilometer van de centrale. Alle dagen moesten we om 4u30 op stap om het werk om 6u aan te kunnen vatten, en 's avonds te voet weer terug. Om veiligheidsredenen verplaatsten wij ons in groepjes van max. 10 à 15 man. Na elk bombardement verbeterden onze arbeidsuren er niet op. Uiteindelijk werkten we 36 uur aan een stuk, van 6 uur 's morgens tot 's anderdaags 18 uur. Wel kregen we bij elke maaltijd extra voeding, telkens 4 boterhammen met spek.

Met de kledij was het ook maar pover gesteld. Velen van ons bezaten geen ondergoed meer, het enige wat ik nog gekregen heb was een tweedehands overall.

Regelmatig kwamen er hogere Duitse gezagsdragers op bezoek ter motivatie van de arbeiders. Zo kregen we in oktober 1944 het bezoek van generaal Albert Speer. Van op een spreekgestoelte en met versterking sprak hij de menigte toe en drukte hen op het hart dat, ondanks de dreigende onlusten, er zoveel mogelijk moest geproduceerd worden. Hij beklemtoonde de noodzaak van benzine voor het komende geheim wapen. Bij zijn toespraak stond ik een vijftigtal meter van hem verwijderd.

De bombardementen werden heviger en we werden in de centrale ook kwetsbaarder, omdat de onderhoudsdienst van de ballonnengordels onderbemand geraakte. Meerdere personen die instonden voor het functioneren van de gordels waren tot de Volkswacht toegetreden. Ook onze werkleiders zagen de Volkswacht als vlucht uit de centrale; vooral zij die in geen goed blaadje stonden bij de arbeidskrachten waren als eerste verdwenen.

De twee grote schouwen en ketel 15, die in een nieuwe betonnen constructie heropgebouwd was, bleken bestand tegen de bombardementen. Toch viel op 12 april 1945 onze centrale stil. Het oorlogsgerommel dat we in de verte hoorden werd met de dag heviger, we hoopten dat de vrijheid niet lang meer op zich zou laten wachten.

Onze werkzaamheden leden onder de bombardementen, we werden ook strenger gecontroleerd. Na elke dagtaak moest onze verantwoordelijke werkleider ons een groene kaart van A.S.W. (de afkorting van de werkgever) overhandigen. Niet gewerkt betekende geen kaart en geen eten.

Het werk in de open bruinkoolmijnen was ondertussen eveneens gestopt; de mijnput

werd ingenomen door de Hitlerjeugd. Jongens van 12 tot 15 jaar, sommigen met wapens, gebruikten de mijnschachten als schuilplaats.

Midden april 1945 werden we bevrijd door een zevental tanks van het Amerikaanse leger. Ons viel het op dat de meeste van de Amerikaanse soldaten een donkere huidskleur hadden. Nadat ze de toestand in ogeschouw hadden genomen, reed één tank langzaam naar de diepte, terwijl hij af en toe kort halt hield. Wat later volgde de rest van de colonne en stelde zich verspreid op voor de mijnschachten. Met vlammenwerpers werden de schachten bestookt en met de kracht van de tanks werden de ingangen zoveel mogelijk gedempt. Zat er op dat ogenblik nog Hitlerjeugd in de mijngangen? We zijn het nooit te weten gekomen.

In het zog van de tanks volgde een indrukwekkende colonne voertuigen van allerlei types; zij zorgden voor de volledige bevrijding.

Na de bevrijding begonnen er baldadigheden tegen de Duitse bevolking; de Amerikaanse leiders grepen echter vlug in en stopten deze gebeurtenissen. Ze voerden het snelrecht in en pasten het toe waar nodig. Wij hebben dergelijke terechtstellingen niet meegemaakt.

Met de bescheiden middelen die we bezaten, vierden we toch de bevrijding. Dit was niet zonder gevaar. Onze kameraad René Van Eynde had met zijn Poolse werkmakers de bevrijding gevierd met zelfgemaakte drank en het was hun slecht gekomen. Ze werden met een viertal opgenomen in een soort infirmerie, die gevestigd was in een burgerwoning. Eén Pool overleed.

Wij kregen het bevel ter plaatse te blijven: er was geen verkeer mogelijk. Wel werden we bevoorrad door veldkeukens die hier en daar stonden opgesteld. We hebben daar nog een zestal weken in dergelijke omstandigheden gezeten; de hele periode was het gelukkig mooi zomerweer.

De terugkeer naar Sinaai

Eind mei 1945 kregen we het bericht dat we ons moesten klaar houden om te vertrekken. Toen die dag kwam, ben ik het de avond voordien bij onze vriend René gaan melden. Hij wilde in geen geval achterblijven en wilde te allen prijs met ons mee.

Op de dag van onze verlossing werden we naar een station gebracht, waar een goederentrein klaarstond, met gesloten en open wagons. De Waaslanders hadden zich in groep verzameld en konden "genieten" van een gesloten wagon. Met zestig man moesten we daarin plaatsnemen. Voor onze zieke vriend René werd in een hoekje wat meer ruimte vrijgehouden. Het was een opluchting voor iedereen toen de trein zich in beweging zette, maar we wisten niet wat ons nog te wachten stond.

Sommige dagen stond de trein meer stil dan dat er gereden werd; bij dergelijke haltes was het zaak zich goed te bevoorraden met water. Het voedsel dat ons werd aangereikt was gering en ook met onze menselijke behoeften moesten we rekening houden. We bereikten Belgisch grondgebied, ik weet niet meer na hoeveel dagen, via het Groot-Hertogdom Luxemburg. Onze eerste halte was Jambes; daar moesten



... onze Duitse marken in te wisselen voor een bedrag van duizend frank. Ik had er meer bij, maar heb ze niet afgegeven.



In de laatste brief stak een foto van de stekbolders-koningen.
Op deze foto staan vlnr.: Achiel Cornu, Jozef Polfliet en Albert Cornu.

de Belgen de trein verlaten, de Nederlanders spoorden verder.

We werden opgevangen in een school en kregen daar ook wat te eten. We werden allemaal aan een onderzoek onderworpen: in een zaaltje moesten we naakt voor een jury verschijnen, met de armen in de hoogte. Er werd gecontroleerd of we littekens of andere sporen hadden, die eventueel naar SS-kenmerken verwezen. We brachten daar de nacht door en kregen ook de gelegenheid om onze Duitse marken in te wisselen voor een bedrag van duizend frank. Ik had er meer bij, maar heb ze niet afgegeven.

Bij het ontwaken kregen we een lichte maaltijd, vervolgens vertrokken wij met de trein naar Tienen. Daar ontfermden nonnetjes zich over ons; in het klooster kregen we twee boterhammen en een kopje melk. En dan ging het met de trein naar Antwerpen-Centraal, waar iedereen zijn eigen richting begon te zoeken. De Waaslanders gingen te voet over de Meir naar de Kleine Tunnel. Op onze tocht door Antwerpen-Centrum konden we zien dat de stad zwaar had geleden onder het oorlogsgeweld. Ook de voetgangerstunnel vertoonde beschadigingen, maar was nog wel bruikbaar.

In het station van Linkeroever kwamen we de eerste bekende tegen, Albert Polfliet ofte "Beir" van Pietje Polfliet uit de Leestraat. Hij was tewerkgesteld geweest bij de Engelsen op het plein van Wilrijk en stelde ons direct gerust dat in Sinaai alles ok was. De gebroeders Smet vernamen van hem het nieuws dat hun ouders niet meer op het bedrijf in de Leestraat woonden, maar met hun kinderen verhuisd waren naar de omgeving van Antwerpen. De gebroeders zijn toch meegereisd naar Sinaai.

In het station van Sint-Niklaas verliet onze zieke kameraad René ons gezelschap, de tocht over de Meir en de Kleine Tunnel was er teveel aan. Hij is steun gaan zoeken bij zijn nonkel Adolf Van Eynde, die daar in de omgeving woonde.

Onze aankomst in het station van Sinaai was duidelijk aangekondigd, want mijn vader stond ons samen met Louis Smet (Martien) op te wachten. Waarschijnlijk zat mijn broer Victor daar voor iets tussen, want die was al eerder met de fiets naar het station van Sint-Niklaas gereden. Met ons drieën klommen we in het rijtuig voor de laatste etappe richting thuis. Ons vader wilde eerst de gebroeders Smet naar de Leestraat voeren, maar dat was niet nodig: aan het kruispunt met de Hulstbaan werden ze door een ander gespan opgehaald.

Bij mijn thuiskomst, op 6 juni 1945 tussen 17u en 18u, werd ik door de burens op gejuich onthaald. De familie van August Van Eynde konden we geruststellen: René had al onderkomen gevonden bij zijn nonkel Dolf in Sint-Niklaas en herstelde van zijn avontuur. Zijn aankomst en de omhelzingen van zijn moeder werden dan maar uitgesteld tot later.

Als ik dit nu vertel, dan is het nog altijd moeilijk om de emoties te onderdrukken, mijn zakdoek is nooit ver weg. We hebben één jaar geleefd zonder enig nieuws van elkaar, en dit in oorlogsomstandigheden. Enkele dagen voor ons vertrek naar Duitsland op 6 april 1943 was Mortsels bij Antwerpen door een formatie bommenwerpers gebombardeerd, met als resultaat meer dan negenhonderd doden en honderden zwaar gekwetsten. Deze gebeurtenis had onrust veroorzaakt bij de bevolking,



1945 - Hulde op de Stenenmuur: vlnr. boven Alfons De Block, Gustaaf Van Eynde, Maria Ludovica Nys (Wieske), Clara Van Eynde, Roger Van Hoye, Marie Boets, René Van Eynde, Cyriel Van Hoye, Albert De Block. Links tegen de muur staat Elza Baert.
 Beneden bemerken we nog en stukje van onderpastoor Johan Geilleit en vervolgens: Lucien De Block, Victor Van Hoye, Frans Van Eynde, Achiel De Block en René De Block.



1945 - Hulde op de Stenenmuur: vlnr. boven Godelieve Van Eynde, Adrienne Merckx, Fabienne Noens, Alice Smet, Loraine Van Aelst, Maria Vercauteren.
 Met kruisbeeld: Albert De Block, René Van Eynde en Roger Van Hoye.

vooral bij onze ouders. Wanneer er tijdens onze afwezigheid zo'n formatie overvloedig en men die richting Duitsland zag trekken, werd het angstgevoel nog groter. Maar alles is toch nog goed gekomen, al was het de tweede keer dat mijn moeder mij ondervoed moest opvangen. Met kleine porties en meerdere eetbeurten zijn we er terug bovenop geraakt.

In het torenklokje van toen, nu Kerk en Leven, stonden telkens de namen van de jongens die in de voorbije week uit Duitsland waren teruggekeerd. We werden gehuldigd door het wijkcomité en een kleine stoet trok door de wijk. We waren met drie: René Van Eynde, Albert De Block en ik. Samen met onze ouders werden we in een open rijtuig door de wijk gevoerd. Onze menner was kolenhandelaar Cyriel Verlee uit de Puiveldestraat. In 1945 was er dan de Vredesstoet.

In de laatste brief die ik in Duitsland van het thuisfront had ontvangen stak een foto van de stekbolders-koningen. Bij ons aan het café lag een bolbaan en was er een boldersclub; de koningen waren Jozef Polfliet en de gebroeders Achiël en Albert Cornu. Jozef Polfliet zou tijdens de bevrijding van Sinaai in september 1944 om het leven komen, hij was lid van de Witte Brigade. Zijn foto met rouwband werd in de stoet gedragen door zijn vader Edmond en zijn broeder René. Het was niet voor iedereen goed afgelopen.

Tot hier mijn herinneringen aan deze gruwelijke tijd.

René Windey (& Georges Tallir)



1945 - Hulde op de Stenenmuur: vlnr. boven: Maria Vercauteren (met hoed), Henri Van den Bossche, Loraine Van Aelst, saluerend Germaine Goethals, Albert Van Poucke, Longina Van Poucke, Jeanne Smet, Margaretha Merckx en Yvonne Van Poucke. Onderaan Karel Merckx (met wit hemd), Albert De Block, René Van Eynde en Roger Van Hoye.

Leven in de brouwerij op de Nacht van de Geschiedenis

Elk jaar in maart organiseert Davidsfonds nationaal de Nacht van de Geschiedenis. Sinds enkele jaren slaan de plaatselijke Davidsfondsafdeling en heemkring Den Dissel de handen in elkaar om hieraan deel te nemen. Het thema was dit jaar 'Drank' en dat sprak de organisatoren meteen aan. Dus vond je op dinsdag 20 maart een wat ouder publiek dan gewoonlijk in jeugdhuis Troelant. De locatie was niet lukraak gekozen: het jeugdhuis vindt momenteel nog steeds zijn stek in de oude brouwerij Lecocq en aangezien de plannen voor de nieuwbouw steeds concreter worden, was het een uitstekende gelegenheid om hier nog eens een geschiedkundige manifestatie te organiseren. Thema en locatie vielen in de smaak, want op de sombere maartavond vonden 110 toeschouwers de weg naar de brouwerij. En ze hadden er geen spijt van: ze werden getraakteerd op twee lezingen over bier. Onze plaatselijke huisbrouwer Geert Vertenten schetste de geschiedenis van het bier in België en lichtte ook het brouwproces toe. Johan De Smet, telg uit een brouwersfamilie, vertelde over de brouwerijen die Sinaai ooit kende. Wist je bijvoorbeeld dat Sinaai 4 brouwersfamilies had, nl. Lecocq (in het huidig jeugdhuis Troelant), Van Britsom (hoek Leebrugstraat-Keizerstraat), Vandevelde dat daarna Verstraeten werd (Capoen op de Dries) en Claus (mouterij in Sinaaidorp)? Ze vonden afzet in de 160 herbergen, die het dorp telde. Johan vergastte ons ook op een keur aan spreekwoorden en gezegden, waaruit bleek in welke mate bier en brouwen vroeger deel uitmaakten van het dagelijks leven en nu van ons taalgebruik.

Maar van praten over bier krijg je natuurlijk dorst, dus mochten de toehoorders proeven van de brouwsels van Geert; zijn 'Noorderbier' en 'Zuiderbier' zijn intussen bij een breed publiek gekend, maar kregen er die avond nog heel wat fans bij. En dus verliep de tocht terug naar huis wat vrolijker. Het was een bijzonder geslaagde editie; we kijken al uit naar volgend jaar!

Annemie Bogaert



Johan De Smet en Geert Vertenten kregen de zaal in Troelant vol voor deze Nacht van de Geschiedenis

Kroniek 1982

januari: wereldkampioen

In 1981 veroverde Sinaainaar Alfred Ongena uit het Wijnveld met een zelf gekweekte spreekw goud op het wereldkampioenschap te Nice in Frankrijk. Op 10 januari 1982 behaalde hij bovendien nog een gouden (spreekw) en een zilveren (ringmussen) medaille op het Belgisch kampioenschap. Voor deze prestaties werd hij door het stadsbestuur gehuldigd op zondag 17 januari. Leden van de plaatselijke vogelvereniging "De Pestvogel" woonden de plechtigheid bij.

Karnavalprins

Zaterdagavond 30 januari vond in zaal Dorpspaleis de jaarlijkse verkiezing van prins carnaval plaats. Vijf kandidaten hadden zich aangeboden bij de "Orde der Sinaaise Bokken". Uiteindelijk won Marcel Vercauteren uit Belsele de wedstrijd en volgde daardoor zichzelf op als prins van Groot-Sint-Niklaas. Schepen Foubert overhandigde hem zijn mantel, muts en scepter.

februari: koster op rust

Na 47 jaren dienst als koster-organist ging Amand Vermeiren in 1982 op pensioen. Op zaterdag 27 februari vond de eerste afscheidsviering plaats in het Sint-Jozefkerkje op de Leebrug. Op zondag 7 maart nam de parochiegemeenschap afscheid met een eucharistieviering in de Sint-Catharinakerk. Pastoor Emiel Verpoest sprak woorden van lof en dank. Daarna werd iedereen uitgenodigd op een gezellige receptie in het parochiehuis.

april: 75 jaar scouts (1907 - 1982)

Zaterdag 17 april gaven de scouts van Sint-Fanciscus, gevestigd op het domein van de paters, een grote demonstratie op de Dries van Sinaai. Daarmee wilden ze niet alleen het 75-jarig bestaan van hun jeugdvereniging vieren, maar ook de werking binnen de scoutsbeweging in de kijker zetten.



*Koster-organist
Amand Vermeiren*



ZATERDAG
24. APRIL 1982

SPORTHAL
SINAAI

AANVANG :
20 uur



SINAAI ZINGT

PREUD' HOMME

- *Een avond met volksliederen van bij ons, georganiseerd door het mannenkoor «Gaudeamus» - Sinaai.*
- *Verder treden op : de Koninklijke Harmonie Ste.-Cecilia, een groep kinderen van de Muziekschool - afdeling Sinaai, en een begeleidend instrumentaal ensemble.*

zangavond: A. Preud'homme

Zaterdag 24 april was de 78-jarige Armand Preud'homme persoonlijk te gast op de grandioze en fel gesmaakte zangavond in sporthal "Ter Beke" in Sinaai. Al de uitvoerders: mannenkoor, kinderkoor, harmonie en gastensemble brachten met een afwisselend programma hulde aan deze Vlaamse toondichter. Ruim zeshonderd aanwezigen zongen uit volle borst enkele bekende heimatliederen mee. Peter Foubert begeleidde alles op de vleugelpiano. Ontroerend was het moment waarop Preud'homme zelf zijn "Op de purp'ren hei" dirigeerde.

juni: buurthuis

In juni besliste het gemeentebestuur om de vroegere schuur van het O.C.M.W. in Sinaai aan te kopen in plaats van af te breken. Door noodzakelijke aanpassingswerken werd de schuur omgebouwd tot een ontmoetingscentrum dat als "buurthuis" een leemte voor het verenigingsleven opvulde.

juli: kermiskoers

In Sinaai barstte de kruik van de kermiskoersen voor beroepsrenners wegens gebrek aan strijd lust. Na Sint-Niklaas, Beveren en Temse herhaalden de "profs" hun scenario tijdens onze kermisweek: telkens een vroege vlucht en een peloton dat rustig de rondjes afhaspelde zonder zich te bekommeren om het spektakel. Toen de achterstand, zelfs na waarschuwing, meer dan acht minuten bedroeg werden 21 renners 'luiaards' door de B.W.B-afgevaardigden en de politie uit koers genomen. Van de vijf overgebleven vluchtters toonde Johnny De Nul zich de snelste. Het was meteen de laatste kermiskoers voor beroepsrenners in Sinaai.

september: 125^{ste} missiestoet

Op zondag 5 september trok de 125ste missiestoet met als thema "De blijde boodschap van Franciscus" door de straten van het dorp. Hiervoor werden zes mooie wagens ontworpen. Bij deze jubileumuitgave waren Mgr. Van Peteghem, bisschop van Gent, en Mgr. Van Cauwelaert aanwezig. In het parochiehuis kon men de missietoonstelling bezoeken.

oktober: gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 moesten 39 raadsleden worden verkozen. De CVP met lijsttrekker Paul De Vidts behaalde 18 zetels, de SP met Freddy Willockx op kop 13 zetels, de VU met Maurits Coppieters 6 zetels en de PVV met René D'Haeyer moest het stellen met 2 verkozenen. Wat het aantal voorkeurstemmen betreft, werkte het Willockx-effect want hij scoorde het hoogst met 8557, gevolgd door De Vidts met 6911. Het Vlaams Blok, Agalev; S.N.E.L., P.V.D.A. en Gemeente Belangen behaalden geen zetel.

Verrassend was de bekendmaking van de nieuwe coalitie tussen CVP en VU, waarbij De Vidts opnieuw kandidaat burgemeester was en zijn partij zes schepenambten mocht invullen. De VU was tevreden met twee schepenzetels en het voorzitterschap van het O.C.M.W. Sinaai was goed vertegenwoordigd met Lieven Lenaerts, Albert Van Rumst, Werner Rogiers, René De Clercq en ook wel door Nelly Maes en Daniël Anthuenis.

Etienne De Meester

SINAAINAREN DIE STIERVEN IN 1982

Onder Sinaainaren verstaan we de personen die er verbleven bij hun overlijden, deze die er lange tijd hebben gewoond of deze die er geboren zijn.

-januari

- 04 Leo Ringoot (70j), e. v. Elza De Clercq, Hellestraat
- 14 Cyriel De Backer (72j), ongehuwd, Leebrugstraat
- 17 Julien Van Hoye (59j), Sint-Pauwels
- 17 Fernanda Van Boxelaer (69j), Sint-Pauwels

-februari

- 01 Leonarda Carpentier (52j), e. v. André De Borger, Kortrijk
- 02 Alex De Cauwer (2m), z. v. Jozef en Chris Polfliet, E. Tinelstrat
- 03 Maria Van Bossche (68j), e. v. Gustaaf Braeckman, Sint-Niklaas
- 05 Pieter Ambroos De Maesschalck (52j), e. v. Juliana Ryckaert, Sinaaidorp
- 08 Evelina De Wilde (84j), w. v. Jozef Baeke, Zwaanaardestraat
- 08 René Smet (74j), e. v. Martha Van Lyssebettens, Zwaanaardestraat
- 13 Honoré Van de Velde (75j), ongehuwd, Sint-Niklaas
- 14 Aloïs De Wilde (71j), ongehuwd, Leestraat
- 15 Cyriel Rooms (77j),
- 16 Leo Parijs (81j), w. v. Madeleine Impens, Kernemelkstraat
- 18 Marcel Elegheer (69j), e. v. Clara Verstuyft, Wilgenstraat
- 21 Irene Conserriere (65), w. v. Alfons Meert, Lokeren
- 24 Bertha Verstraeten (79j), w. v. Leon Smet
- 26 Julia Raes (82j), w. v. Kamiel Laheyne, Sint-Niklaas
- 27 Martha Maes (80j), kloosterlinge, Sint-Niklaas
- 28 Pieter Caljon (5m), z. v. Marc en Marleen Tassent, Leebrugstraat

-maart

- 01 Maurits Verschraege (71j), e. v. Celina De Vos, Klein-Sinaai
- 02 Henri Durinck (80j), w. v. Anna Smet, E. Tinelstraat
- 03 Leonce Vermeiren (84j), e. v. Alice Thomas, Gent
- 03 Maria Magdalena Smet (Zr. Margaretha) (78j), kloosterlinge, Lokeren
- 05 Jan Laureys (82j), e. v. Delphina Laureys, Lokeren
- 14 René Staessens (77j), Hulstbaan
- 15 André De Vos (60j), e. v. Mariët Castille, Gent
- 25 Marcel D'Hollander (55j), e. v. Emma Baert, Sinaaidorp
- 30 Irma Van Puymbroeck (59j), e. v. Albert Vercauteren, Hulstbaan

-april

- 02 Anna De Smet (83j), w. v. Aloïs Verbraeken, Sinaai
- 06 Estella Polfliet (71j), w. v. Albert Van Damme, Zele
- 09 Rachel Troch (68j), e. v. Alfons De Bock, Wijnveld
- 19 Sylma Mys (77j), w. v. Jan Van Driessche, Vleeshouwersstraat
- 23 Marcel Baeckelandt (52j), ongehuwd, Dries
- 26 Florine Van Bossche (63j), e. v. Jozef Poppe, Zwaanaardestraat
- 28 Olga Maes (58j), e. v. Paul Heye, Dr. Haeltermanlaan

-mei

- 06 Augusta Bral (80j), e. v. Leo Bockland, Hulstbaan

- 12 Joanna Paelinck (87j), w. v. Frans Baert, Sint-Niklaas
- 12 Davy Dehandschutter (7j), zn v. Davy en Noëla Quintelier, Gent
- 14 Ernestine Smet (53j), e. v. Jozef Raes, Hulstbaan
- 15 Maria Wielandt (76j), e. v. Albert Verhulst, E. Tinelstraat
- 25 Luciaan Ongenaë (54j), e. v. Godelieve Varewyck, Hulstbaan

-juni

- 15 Maria Varewijck (80j), w. v. Edmond Tollenaere
- 22 Pieter Van den Bossche (86j), w. v. Maria Van Haute, Belsele
- 22 Adriënne Vlyminck, (51j), Sint-Gillis
- 24 Maria Strobbe (85j), e. v. Richard D'Hondt, E. Tinelstraat
- 24 Petrus Piessens (97j), w. v. Rosalia Van Mele, Sint-Niklaas

-juli

- 01 Kamiel De Cock (69j), e. v. Angèle Coone, Stekene
- 04 Jozef De Plukker (92j), e. v. Augusta De Bock, Duffel
- 11 René De Bock (77j), e. v. Nathalia Laekeman, Wijnveld
- 25 Margareta Bruggeman (72j), e. v. Leonard Michiels, Wijnveld

-augustus

- 02 Kamiel Bal (86j), e. v. Josephine Baart, E. Tinelstraat
- 05 Leonard Pringels (72j), ongehuwd
- 11 Pauline Verhaert (94j), w. v. Honoré Boodts, Sinaai
- 14 Nicole Herreweg (34j), e. v. Richard Verhoeven, Gent
- 15 Georges Van Gothem (56j), e. v. Marie-Louise Verbraeken, Beukenlaan
- 18 Leonie Annaert (69j), w. v. Jozef Hoste, Eksaarde
- 24 Karel Vermeir (78j), Hulstbaan
- 24 Ivonne Ivens (68j), w. v. Aloïs Pyckhout en Eduard Crabbé, Antwerpen
- 27 Marie Lauwaet (77j), w. v. Juliaan De Wilde en Petrus Van Gucht, Hulstbaan

-september

- 05 Felix Joos (76j), e. v. Paula Joos, Sint-Niklaas
- 09 Augusta Ongenaë (77j), w. v. Jan De Wilde, Leebrugstraat
- 21 Alina Van Laeken (86j),
- 24 Maria De Gols (64j), w. v. Eduard De Schrijver, Antwerpen
- 27 Prudens Frans Marcel Smet (54j), e. v. Suzanne Verleysen, Wijnveld

-oktober

- 11 Maria Merecy (96j), w. v. Charle Malschaert, Eksaarde
- 13 Cyriel Wittock (60j), e. v. Martha Van Grieken, Zwaanaardestraat
- 16 Albert De Bock (67j), e. v. Germaine De Cock, Deinze
- 18 Gery Van Bastelaere (41j), e. v. Maria Caroli, Stekene

-november

- 04 Maria De Wolf (65j), Antwerpen
- 06 Theofiel Neefs (76j), e. v. Camilla De Bock, Wijnveld
- 20 Martha Meyskens (75j), e. v. René Poppe, Belsele
- 21 Gerard Polfliet (74j), w. v. Maria Smet en Maria Van Hooste, Cadzandstraat
- 21 Marguerite Meersman (76j), w. v. Maurice Herremans, Eeklo
- 21 Michel De Witte (43j), e. v. Marie-Louise De Decker, Klein-Sinaai
- 28 Monique Vercauteren (21j), d. John en Maria Meersman, Hellestraat

-december

- 04 Leonard Nauts (76j), Sint-Gillis
- 06 Henri Gerard Van Acker (77j),
- 06 Margareta De Plukker (88j), w. v. Julianus De Smet
- 09 Nathalie Laekeman (80j), w. v. René De Bock, Wijnveld
- 10 Gerarda Strobbe (79j), ongehuwd, Stenenmuurstraat
- 16 Josea De Schepper (54j), e. v. Edgard Verdurmen, Gent
- 16 Jozef Smet (77j), w. v. Hilda Van Brussel, Sint-Niklaas
- 20 August Van Vlierberghe (72j), e. v. Alice Van Himste, Cadzandstraat
- 22 Irma Beirnaert (77j), e. v. Julius Paelinck, Klein-Sinaai
- 25 Julia Van Goethem (89j), ongehuwd
- 27 Martha Strobbe (64j), w. v. Augustien Strobbe, Cadzandstraat
- 27 Leo Meert (75j), e. v. Martha Troch, Dries
- 27 Stefaan Munghen (79j), e. v. Augusta Verschraege, Sint-Niklaas
- 29 Elvira Janssoone (89j), w. v. Leopold Baert

André Bal en Etienne De Meester



Joanna Catharina Heynderickx, geboren te Sinaai op 1 maart 1767, overleed hier op 9 april 1838